

SELECTIONS FROM THE
WRITINGS OF
THE PROMISED MESSIAH

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΤΑ
ΤΟΥ
ΥΠΕΣΧΗΜΕΝΟΥ ΜΕΣΣΙΑ
(GREEK)

Published by
ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS
LIMITED

© 1989 Islam International Publications Ltd.

ISBN 1 85372 273 1

Printed by
RAQEEM PRESS
Islamabad, Sheephatch Lane, Tilford, Surrey, U. K.

Γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Ἑκατονταετηρίδας τῆς Παγκόσμιας Κοινότητος Ἄχμαντίγια

Αὐτὸ εἶναι ἓνα δῶρο ἀπὸ ἐκείνους τοὺς Ἄχμαντι Μουσουλμάνους οἱ ὁποῖοι, ἀκόμα σ' αὐτὴ τὴν ἐποχὴ, καταδιώκονται καὶ μαρτυροῦν ἀπλῶς γιὰτὶ ἀγαποῦν καὶ διακηρύσσουν τὴν Ἑνότητα τοῦ Θεοῦ. Αὐτοὶ εἶναι μιὰ ἐνσάρκωση τοῦ πνεύματος τοῦ Μπιλάλ.*

*Ὁ Μπιλάλ (ὅς εἶναι ὁ Θεὸς εὐχαριστημένος μαζί του) ἦταν ἓνας ἀπὸ τοὺς συντρόφους τοῦ Ἱεροῦ Προφήτη Μωάμεθ (εἰρήνη καὶ εὐλογίες τοῦ Ἀλλάχ ἐπ' αὐτοῦ). Ἄν καὶ αὐτὸς ὑποβλήθηκε σὲ ἀκραΐες μορφές βασανιστηρίων λόγῳ τοῦ προσηλυτισμοῦ του στὸ Ἰσλάμ, ἦταν προετοιμασμένος νὰ πεθάνει, παρὰ νὰ ἀποκηρύξει τὴν πίστη του στὴν Ἑνότητα τοῦ Θεοῦ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος	7
1. Ἄλλάχ ὁ Ἐξυμνούμενος	10
2. Ἡ Θεϊκὴ Ἐμφάνιση	11
3. Μεταχείριση ἀπὸ τὸ Θεὸ τῶν Ἀφοσιωμένων σ' Αὐτὸν Ἀνθρώπων	11
4. Ὁ Ἱερὸς Προφήτης	14
5. Ἡ Ἀποστολὴ τοῦ Ὑπεσχημένου Μεσσία	17
6. Οἱ Σκοποὶ Ἰδρυσης τῆς Κοινότητος	18
7. Νουθεσίαι	22
8. Κακὲς Σκέψεις γιὰ Ἄλλους	23
9. Ἀποκάλυψη	25
10. Ἄγγελοι	27
11. Προσπάθεια Ὑπὲρ τοῦ Ἄλλάχ (Τζιχάντ)	28
12. Προσευχές	30
13. Τὰ Δόγματά μας	31
14. Ἄμαρτία	31
15. Σωτηρία	32
16. Ζωὴ μετὰ Θάνατο	33
17. Ἡ Ψυχὴ	33
18. Ἡ Ἀληθινὴ Φύση τῶν Γῶγ καὶ Μαγῶγ	34
19. Ἐποχὴ Φωτὸς	35
20. Τὸ Ἱερὸ Κοράνιο	36
21. Παγκόσμιαι Θρησκείαι	40
22. Καλωσύνη στὸ Ἀνθρώπινο Γένος	41
23. Τὸ Μέλλον τῆς Ἀχμαντίγια	41
24. Τελικὴ Νίκη	42

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ἄφ' ὅτου ὁ Χάζρατ Μίρζα Γκουλάμ Ἄχμαντ (1835-1908) διακήρυξε ὅτι εἶναι ἀπὸ τὸ Θεό, ἔχουν περάσει ἑκατὸ χρόνια. Ἡ ἐπιλογή αὐτὴ ἀπὸ τὰ γραπτὰ του εἶναι ἓνα μέρος τοῦ ἀναμνηστικοῦ προγράμματος τῆς ἑκατονταετηρίδας τῆς Ἄχμαντίγια Τζαμάατ, μιᾶς κοινότητος Μουσουλμάνων ὀπαδῶν (πιστῶν) ποῦ ἰδρύθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Θεό.

Παρὰ τὶς ἀντιθέσεις καὶ τὶς ἐχθρότητες, ἡ Κοινότητα συνέχισε νὰ κάνει ταχεῖα πρόοδο σὲ ὅλα τὰ μέρη τοῦ κόσμου. Ἦδη ἔχει ἐγκαθιδρυθεῖ σὲ 14 χώρες καὶ συνεχίζει νὰ θαδίζει πρὸς τὴν ἀληθινὴ Φωνὴ τοῦ Ἰσλάμ.

Ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ νὰ καταλάβει κανεὶς τὸ μήνυμα, τὶς ἀξίες καὶ τὰ προγράμματα τῆς Ἄχμαντίγια εἶναι νὰ προσπαθήσει καὶ νὰ ἐπιχειρήσει νὰ καταλάβει τὶς διακηρύξεις ποῦ ἔγιναν ἀπὸ τὸ Χάζρατ Μίρζα Γκουλάμ Ἄχμαντ. Ἡ πιὸ σίγουρη μέθοδος καὶ ἡ πιὸ λογικὴ προσέγγιση θὰ ἦταν νὰ προσπαθήσει κανεὶς νὰ λύσει τὰ προβλήματα τὰ ὅποια ἀνακύπτουν στὸ μυαλὸ τοῦ ἐρευνητῆ τῆς ἀλήθειας, κατὰ ἕνα ἀμερόληπτο τρόπο, ἀπὸ τὰ γραπτὰ ἐνὸς ἀνθρώπου ποῦ διακήρυξε ὅτι εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ὑπεσχημένος Μεσσίας καὶ Μάχντι.

Ἴδου μερικὰ ἐπιλεγμένα ἐδάφια ἀπὸ τὰ γραπτὰ του—σὲ πεζὸ λόγο καὶ στίχο—τὰ ὅποια ρίχνουν φῶς σὲ ποικίλες ὀψεις τοῦ ἀνθρώπινου ἐνδιαφέροντος. Ἐλπίζουμε ὅτι ὁ ἀναγνώστης θὰ θρεῖ αὐτὴ τὴ μελέτη, ἂν καὶ εἶναι μιὰ μικρογραφία 80 καὶ πλέον βιβλίων ποῦ γράφτηκαν ἀπὸ τὸν Ὑπεσχημένο Μεσσία, ὄχι μόνον ὡς ἐνημερωτικὴ, ἀλλὰ καὶ διαφωτιστικὴ καὶ ἐμπνευσμένη κατὰ πολλοὺς τρόπους.

Ἡ Μουσουλμανικὴ Κοινότητα Ἄχμαντίγια, ἓνα παγκόσμιον Κίνημα τοῦ Ἰσλάμ, ἰδρύθηκε τὸ 1889 στὴν Καντιάν τῆς Ἰνδίας. Ὁ ἰδρυτὴς τῆς Χάζρατ Μίρζα Γκουλάμ Ἄχμαντ διακήρυξε ὅτι εἶναι ὁ Ἄναμενόμενος Μεταρρυθμιστὴς, τοῦ ὁποῦ τὴν ἀφιξὴ περίμεναν μὲ διαφορετικὰ ὄνοματα καὶ τίτλους οἱ ὀπαδοὶ διαφόρων θρησκειῶν. Οἱ Ἰνδουιστὲς περίμεναν τὸν Κρίσνα. Οἱ Χριστιανοὶ περίμεναν τὸ Μεσσία. Οἱ Βουδιστὲς περίμεναν τὸ Βούδα καὶ οἱ Μουσουλμάνοι περίμεναν τὸν Μάχντι, καθὼς καὶ τὸ Μεσσία.

Μὲ θεϊκὴ καθοδήγησις ὁ Χάζρατ Μίρζα Γκουλάμ Ἄχμαντ ἔκανε τὴν ἐπαναστατικὴ ἀποκάλυψιν ὅτι ἐπρόκειτο νὰ ἐμφανί-

σθεῖ μόνο ἕνας τέτοιος Μεταρρυθμιστής, πού θά ἐκπροσωποῦσε ὄλους τοὺς Ἴ�ναμενόμενους καὶ ἡ ἀποστολή του θά ἦταν νὰ φέρει τελικὰ τὴν ἀνθρωπότητα στοὺς κόλπους μιᾶς παγκόσμιας θρησκείας. Ἐπίσης, αὐτὸς ἰσχυριζόταν ὅτι ὁ Ἴ�ναμενόμενος Μεταρρυθμιστής δὲν ἐπρόκειτο νὰ ἐμφανισθεῖ μὲ μιὰ ἀνεξάρτητη ἰδιότητα, ἀλλὰ ὡς ἕνας ὑφιστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Προφήτη τοῦ Ἰσλάμ, Χάζρατ Μουχάμμαντ Μουσταφᾶ, εἰρήνη καὶ εὐλογίες τοῦ Ἀλλάχ ἐπ' αὐτοῦ. Πίστευε ὅτι τὸ Ἰσλάμ εἶναι ὁ τελικὸς καὶ πλήρης κώδικας ζωῆς γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα καὶ γι' αὐτὸ διακήρυξε ὅτι ὁ Ἴ�ναμενόμενος Μεταρρυθμιστής ἔπρεπε νὰ ἐμφανισθεῖ στὸ Ἰσλάμ ὡς ἕνας ὑποδεέστερος προφήτης τοῦ Χάζρατ Μουχάμμαντ, εἰρήνη ἐπ' αὐτοῦ. Ὁ ἐρχομὸς του, δήλωσε, θά ὀδηγοῦσε τελικὰ σὲ μιὰ χρυσὴ ἐποχὴ μιᾶς παγκόσμιας θρησκείας πού ὁ ἄνθρωπος ὀνειρευόταν καὶ λαχταροῦσε.

Τὸ 1889, τοῦ δόθηκε ἐντολὴ ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ θάλει τὰ θεμέλια μιᾶς κοινότητας, ἡ ὁποία θά ἐπιδίωκε τοὺς στόχους καὶ τοὺς σκοποὺς τοῦ ἐρχομοῦ του. Ἔτσι, τὴν 23ῃ Μαρτίου 1889, ἀποδεχόμενος τὸν ὄρκο πίστεως ἐκείνων πού πίστευαν στὶς διακηρύξεις του, ἀρχικὰ διακήρυξε τὸ σχηματισμὸ τῆς Μουσουλμανικῆς Κοινότητας Ἀχμαντίγια στῆ Λουντιάνα, μιὰ μικρὴ κωμόπολη τοῦ Πουντζάμ τῆς Ἰνδίας.

Μετὰ τὴ διαίρεση τῆς Ἰνδίας, ἡ Ἔδρα τῆς Κοινότητας μετακινήθηκε ἀπὸ τὴν Ἰνδία στὸ Πακιστάν, ὅπου ἀργότερα ἡ Μουσουλμανικὴ Κοινότητα Ἀχμαντίγια ἔκτισε μιὰ μικρὴ κωμόπολη, τὴ Ράμπουα, γιὰ νὰ χρησιμοποιηθεῖ σὰν Ἔδρα τῆς μετὰ τὴ μετανάστευση τῆς Κεφαλῆς τῆς Κοινότητας καὶ ἐνὸς μεγάλου ἀριθμοῦ Μουσουλμάνων ἀπὸ τὴν Ἰνδία στὸ Πακιστάν.

Ἐπῆρξαν πολλὰ ἐχθρικά κινήματα κατὰ τῆς Κοινότητας Ἀχμαντίγια πού ὑποκινήθηκαν ἀπὸ καιρὸ σὲ καιρὸ ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους τῆς. Τὰ πιὸ γνωστὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι τὰ κινήματα τοῦ 1953, 1974 καὶ 1984. Τὸ τελευταῖο κίνημα ὑποκινήθηκε μὲ τὴν πλήρη ὑποστήριξη τῆς κυβέρνησης τοῦ Πακιστάν καὶ ἀπὸ τότε μὲ τὴν ἐξαγγελία τοῦ διατάγματος κατὰ τῆς Ἀχμαντίγια, ὁ τότε δικτάτορας τοῦ Πακιστάν, στρατηγὸς Ζιάουλ Χάκ, μὲ διάφορα αὐστηρὰ μέτρα περιορίζει καὶ ἀπαγορεύει τὴν πρόοδο τῆς Κοινότητας καὶ στερεῖ τὰ μέλη τῆς ἀπὸ ὄλα τὰ βασικά τους ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Κοινότητα Ἀχμαντίγια ἔπρεπε νὰ κάνει τεράστιες θυσίες, οἱ προσπάθειες τῆς κυβερνήσεως καὶ ὄσων συντάχθηκαν μαζί τῆς ἀπέτυχαν, μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἀλλάχ, στὸ Πακιστάν.

Ὅσο γιὰ τὸν ὑπόλοιπο κόσμον, σὰν ἀποτέλεσμα τῶν ἐχθροπραξιῶν, οἱ Ἀχμαντίς ἀντέδρασαν μὲ τεράστια ἀποφασιστικότητα καὶ πνεῦμα ἀναζωγόνησης, πράγμα πού αὐξήσε πολυπλαπλάσια τὸ ρυθμὸ προόδου τῆς Κοινότητας.

Ὡστόσο, σ' αὐτὸ τὸν κρίσιμο ἀγῶνα γιὰ ἐπιβίωση καὶ τὴν πάλη γιὰ τὰ βασικὰ δικαιώματα τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας, χιλιάδες Ἀχμαντις ὑποβλήθηκαν στὴν πιὸ τρομερὴ καταδίωξη, ἢ ὁποῖα κυμαίνεται ἀπὸ τὴ φυλάκιση ὡς τὰ σωματικὰ θασανιστήρια καὶ ἐπίσης τὴ γενοκτονία.

Ἀνάμεσα στὰ ἄλλα παγκόσμια προγράμματα Εὐχαριστιῶν στὴ διάρκεια τῆς Ἑκατονταετηρίδας, τὸ ἔτος 1989, τὸ πιὸ ἐξέχον γεγονός ἐκδήλωσης εὐγνωμοσύνης σχεδιάζεται μὲ τὴν ἔκδοση τῆς μετάφρασης τοῦ Ἱεροῦ Κορανίου, τῶν Ἀποφθεγμάτων τοῦ Ἱεροῦ Προφήτη καὶ μερικῶν ἐπιλεγμένων Γραπτῶν τοῦ Ὑπεσχημένου Μεσσία σὲ περισσότερες ἀπὸ ἑκατὸ γλῶσσες. Τὸ θιβλιαράκι αὐτὸ εἶναι ἓνα μέρος τῆς πραγματοποίησης αὐτοῦ τοῦ φιλόδοξου καὶ πολυευλογημένου σχεδίου.

Σ. Χ. ΑΜΠΑΣΙ
Ἄντ. Βακιλούτ-Τασνήφ
καὶ Ναζίρ Ἰσχαάτ
Λονδίνο

ΑΛΛΑΧ Ο ΕΞΥΜΝΟΥΜΕΝΟΣ

Ὁ Παράδεισός μας είναι στο Θεό μας. Ὁ μεγαλύτερος ἐνθουσιασμός μας είναι στο Θεό μας, διότι τὸν ἔχουμε δεῖ και ἔχουμε θρεῖ κάθε ὁμορφιά σ' Αὐτόν. Αὐτός ὁ πλούτος ἀξίζει ν' ἀποκτηθεῖ, ἂν και κανεῖς ἴσως πρέπει ν' ἀφιερῶσει τὴ ζωὴ του γιὰ νὰ τὸν ἀποκτήσει. Ἀξίζει νὰ ἀγοράσει κανεῖς αὐτὸ τὸ ρουμπίνι, μολοντί κανεῖς μπορεῖ νὰ χάσει τὸν ἑαυτό του γιὰ νὰ τὸ ἀποκτήσει.

ᾠ ἔσὺ πού εἶσαι στερημένος, τρέξε σ' αὐτὴ τὴν πηγὴ και αὐτὴ θὰ χορτάσει τὴ δίψα σου. Εἶναι ἡ πηγὴ ζωῆς πού θὰ σέ σώσει. Τί θὰ κάνω ἐγώ, και μὲ τί τύμπανο θὰ κάνω τὴν ἀνακοίνωση ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ Θεός σου, ὥστε νὰ μπορέσει ν' ἀκούσει ὁ κόσμος; Τί φάρμακο πρέπει νὰ βάλω στὰ αὐτιά τους, ὥστε νὰ ἀκούσουν; Ἐὰν ἔσὺ ἀνήκεις στὸν Ἀλλάχ, ἀναπαύσου σίγουρος ὅτι ὁ Ἀλλάχ πράγματι θὰ ἀνήκει σ' ἐσένα.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 19: Κάστι Νούχ σελ. 19-20)

Ἄκουσε ἔσὺ πού ἔχεις αὐτιά νὰ ἀκούσεις: Τί ζητᾶ ὁ Ἀλλάχ ἀπὸ σένα; Μόνο αὐτό, ὅτι ἔσὺ θὰ πρέπει μόνος σου νὰ γίνεις δικός Του και νὰ μὴν ἐξυψώσεις ὁμοίους μ' Αὐτόν, οὔτε σ' αὐτὴ τὴ γῆ, οὔτε στὸν οὐρανό. Ὁ Θεός μας εἶναι Αὐτός πού εἶναι ζωντανός, σήμερα, τόσο ὅσο ἦταν και πάντοτε. Τὸ ἴδιο, μιᾶ σήμερα, ὅπως ἔκανε και στὸ παρελθόν. Ἀκούει ὅπως συνήθιζε νὰ ἀκούει. Τὸ νὰ σκεφθεῖς ὅτι Αὐτός μόνον ἀκούει, ἀλλὰ δὲν μιᾶ στὴν ἐποχὴ μας, εἶναι μιὰ μάταιη πίστη. Ὅλες του οἱ ιδιότητες εἶναι αἰώνιες και ἀδιάκοπες. Καμιὰ ἀπὸ τις ιδιότητές Του δὲν ἀνεστάλη ποτέ, κι οὔτε ποτέ θὰ γίνει αὐτό. Αὐτός εἶναι ἡ ἴδια Μοναδικὴ Ὑπαρξη, πού δὲν ἔχει κανέναν ἑταῖρο. Δὲν ἔχει οὔτε γιό, οὔτε σύζυγο. Και εἶναι ἡ Αἰώνια Ὑπαρξη πού εἶναι ἀπαράμιλλη και δὲν ὑπάρχει κανεῖς σὰν Αὐτόν. Δὲν ὑπάρχει κανεῖς ὅμοιος πρὸς Αὐτόν στις ιδιότητες. Καμιὰ ἀπὸ τις δυνάμεις Του δὲν ἔχει ποτέ μειωθεῖ. Αὐτός εἶναι πλησίον, κι ὅμως μακριά, ἀπόμακρος κι ὅμως κοντά... Εἶναι Αὐτός ὁ Ψηλότερος τῶν ψηλῶν, και ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ λεχθεῖ ὅτι ὑπάρχει κάποιος χαμηλότερα ἀπὸ Αὐτόν, πιὸ μακριά ἀπὸ Αὐτόν. Εἶναι στὸν οὐρανό, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ λεχθεῖ ὅτι Αὐτός δὲν εἶναι στὴ γῆ. Συνδυάζονται σ' Αὐτόν οἱ πιὸ τέλειες ιδιότητες και ἐκδηλώνει τις ἀρετές, οἱ ὁποῖες πράγματι εἶναι ἀξίες ἐπαίνου. Εἶναι ἡ Πηγὴ ὅλης τῆς ὑπεροχῆς. Εἶναι ὁ Πανίσχυρος. Κάθε τι καλὸ προέρχεται ἀπ' Αὐτόν και σ' Αὐτόν ἐπιστρέφουν ὅλα τὰ πράγμα-

τα' ὅλες οἱ κήσεις ἀνήκουν σ' Αὐτόν, κι Αὐτός συνδυάζει ὅλη τὴν ὑπεροχή. Εἶναι ἀπαλλαγμένος ἀπὸ ἐλαττώματα, χωρὶς ἀδυναμία. Εἶναι μοναδικὸς στὸ δικαίωμα Του νὰ λατρεύεται ἀπὸ ὅλους πὺ κατοικοῦν στὴ γῆ ἢ ἀνήκουν στὸν οὐρανό.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 20: Ἄλ Βασίγιατ σελ. 10-11)

Η ΘΕΪΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

“Ὅποιος δὲν εἶναι ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὴν ἀμφιβολία, δὲν εἶναι ἀσφαλής, οὔτε ἀπὸ τὴν τιμωρία. Ὅποιος ἔχει τὴν κακοτυχία νὰ μὴ μπορεῖ νὰ δεῖ τὸ Θεὸ σ' αὐτὸν τὸν κόσμον, θὰ ἔχει ἐπίσης σκοτάδι ὡς μοίρα του στὴ Μέλλουσα Ζωή. Ὁ Θεὸς λέγει:

من كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى

«Ἄλλὰ αὐτὸς πὺ εἶναι τυφλὸς σ' αὐτὸν τὸν κόσμον θὰ εἶναι τυφλὸς καὶ στὴ Μέλλουσα Ζωή». (17:73)

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 13 σελ. 65: Κιτάμπ Ἄλ-Μπαρίγια σελ. 47)

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ ΤΩΝ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΩΝ Σ' ΑΥΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Πράγματι Πανίσχυρος καὶ Παντοδύναμος εἶναι ὁ Θεὸς τοῦ Ὀποῖου οἱ πιστοὶ δὲν πᾶνε χαμένοι: αὐτοὶ πὺ ἔρχονται σ' Αὐτὸν μὲ ἀγάπη καὶ πίστη. Ὁ ἐχθρὸς καυχίεται ὅτι θὰ τοὺς ἐκμηδενίσει μὲ τὸ κακό του καὶ θὰ τοὺς ἐξολοθρεύσει μὲ τὴς κακῆς πρόθεσης ὑποσχέσεις του. Ἄνότητε, λέει ὁ Θεός, θὰ τολμήσεις νὰ Μὲ πολεμήσεις; Καὶ νὰ ταπεινώσεις ἐκείνον πὺ εἶναι ἀγαπητὸς σ' Ἐμένα; Πράγματι, τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ συμβεῖ σ' αὐτὴ τὴ γῆ, ἐκτὸς ἐὰν ἔχει θεσπιστεῖ ἔτσι στοὺς οὐρανοὺς καὶ κανένα γήινο χέρι δὲν μπορεῖ νὰ ἀπλωθεῖ πέρα ἀπὸ τὸ ὄριο πὺ εἶναι καθορισμένο γι' αὐτὸ στοὺς οὐρανοὺς. Ἔτσι, οἱ συνωμότες τοῦ κακοῦ καὶ σκληρῶν σχεδίων εἶναι οἱ πλέον ἀνόητοι, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἀπαίσιων καὶ ἀδιάντροπων συνωμοσιῶν τους, δὲν θυμοῦνται τὸ Ἄνωτατο Ὄν, χωρὶς τὴ σαφῆ διαταγὴ τοῦ Ὀποῖου δὲν ἐπιτρέπεται νὰ πέσει οὔτε ἓνα φύλλο.

Γι' αὐτὸ, παραμένουν χωρὶς ἐπιτυχία καὶ μεταιώνονται οἱ σκοποὶ τους: καὶ οἱ σωστὰ καθοδηγούμενοι δὲν θλάπτονται ἀπὸ τὸ κακό τους. Ἀντίθετα, τὰ σημεῖα τοῦ Θεοῦ ἐκδηλώνονται πλατιά καὶ αὐξάνεται ἡ κατανόηση τῶν ἀνθρώπων γιὰ τοὺς δρόμους τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Πανίσχυρος καὶ Παντοδύναμος Θεός, ὁ Ὅποιος παραμένει ἀόρατος ἀπὸ τὰ μάτια, ἐκδηλώνει πράγματι τὸν Ἐαυτό Του μὲ τοὺς θαυμαστούς Του τρόπους.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 13 σελ. 19: Κιτάμπ Ἄλ-Μπαρίγια, Μουκανταμά σελ. 1).

Ὁ Θεός εἶναι τὸ φῶς τῶν οὐρανῶν καὶ τῆς γῆς. Κάθε φῶς ποὺ διακρίνεται, εἴτε εἶναι ὑψηλό, εἴτε χαμηλό, ἐὰν ἀνήκει στὶς ψυχές ἢ ἔχει σχέση μὲ τὰ σώματα, εἴτε εἶναι αὐθύπαρκτο, ἢ τοῦ ἔχει δοθεῖ ἢ ιδιότητα, εἴτε εἶναι κρυμμένο ἢ φανερό, ὑποκειμενικό ἢ ἀντικειμενικό, εἶναι ἀπλῶς καὶ μόνον δῶρο τῆς Χάρης Του. Αὐτὸ εἶναι ἓνα σημεῖο ποὺ δείχνει ὅτι οἱ χάρες τοῦ Ἄλλάχ συμπεριλαμβάνουν τὰ πάντα. Αὐτὸς εἶναι ἡ πηγὴ ὅλης τῆς χάρης, εἶναι ἡ τελευταία αἰτία κάθε φωτός, ἡ κεφαλόθρυση κάθε εὐσπλαχνίας. Ἡ Ὑπαρξὴ Του εἶναι ἡ ὑποστήριξη τοῦ σύμπαντος καὶ εἶναι τὸ καταφύγιο ὄλων, ὑψηλῶν καὶ χαμηλῶν. Εἶναι Αὐτὸς ποὺ ἔβγαλε τὰ πάντα ἔξω ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς μηδαμινότητας καὶ ἔδωσε σὲ κάθε πρᾶγμα τὸ μανδύα τῆς ὄντοτητας. Κανένα ἄλλο ὄν ἐκτὸς ἀπὸ Αὐτὸν δὲν ὑπάρχει μόνο του ἢ εἶναι αἰώνιο. Ὅλα τὰ ἄλλα ὄντα εἶναι δέκτες τῆς χάρης Του. Ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰ ζῶα, οἱ πέτρες καὶ τὰ δέντρα, οἱ ψυχές καὶ τὰ σώματα, ὅλα συντηροῦνται ἀπὸ τῆς Χάρης Του.

(Ρουχάνι Καζαίν, τόμ. 1 ὑποσημείωση σελ. 191-192: Μπραχίην-ε-Ἀχμαντίγια, ὑποσημείωση 11)

Ὅλα τὰ ἐγκώμια εἶναι γι' Αὐτὸν ποὺ εἶναι Αἰώνιος. Κανείς δὲν εἶναι ἴσος Του, οὔτε κανείς εἶναι σὰν Αὐτόν. Αὐτὸς παραμένει γιὰ πάντα, τὰ ὑπόλοιπα εἶναι παροδικά. Τὸ ν' ἀγαπᾶς ἄλλους παρὰ Αὐτόν, εἶναι μιὰ ἀπλή φαντασία. Αὐτὸς μόνο εἶναι ἡ ἐπιθυμία τῆς καρδιάς μου, δὲν γνωρίζω κανέναν ἄλλο. Ἡ καρδιά μου ἀναφωνεῖ: Ἅγιος εἶναι αὐτὸς ποὺ μὲ κρατᾶ στὴ θέα. Αὐτὸς συντηρεῖ τὰ πάντα, ἡ Χάρη Του εἶναι ἐκδηλη. Σ' Αὐτόν μόνο θρίσκεται ἡ παρηγοριά μας. Αὐτὸς μόνο εἶναι ἀγαπητὸς σ' ἐμᾶς. Χωρὶς αὐτόν δὲν μπορούμε νὰ ζήσουμε, ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ψεύτικα. Εὐλογημένη νὰ εἶναι ἡ ἡμέρα αὐτή, Ἅγιος εἶναι Αὐτὸς ποὺ μὲ κρατᾶ στὴ θέα.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 12 σελ. 319, Μαχμούντ Κι Ἄμιν σελ. 3)

Μιλῶ τὴν ἀλήθεια καὶ τίποτε ἐκτὸς τῆς ἀλήθειας. Ἐὰν οἱ

ψυχές προικισθούν με μιὰ ειλικρινῆ ἐπιθυμία γιὰ ἔρευνα, καὶ οἱ καρδιές διψάσουν γιὰ γνώση, τότε ἡ ἀνθρωπότητα θὰ λαχταρήσει νὰ ἀνακαλύψει ἐκεῖνο τὸ Μονοπάτι κι ἐκεῖνο τὸ Δρόμο. Ἄλλὰ πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ φθάσει σ' ἐκεῖνο τὸ Μονοπάτι καὶ πῶς μπορεῖ νὰ ἀνυψωθεῖ τὸ πέπλο; Διαβεβαιώσω ὄλου ἐκείνους πού ἀναζητοῦν, ὅτι μόνο τὸ Ἰσλάμ δίνει τὰ χαρούμενα νέα γιὰ τὸ Δρόμο. Οἱ ἄλλες πίστεις ἀπὸ πολὺν καιρὸ ἔχουν θάλει ἕνα τέλος στὴ δυνατότητα ἀποκάλυψης ἀπὸ τὸ Θεό. Ἔτσι, νὰ εἴστε θέβαιοι ὅτι δὲν εἶναι ὁ Θεὸς πού ἔχει φέρει τὴν ἀποκάλυψη σ' ἕνα τέλος. Ἄλλὰ εἶναι ὁ ἀνθρώπος, αὐτὸς ὁ ὁποῖος γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴ φτώχεια του, καταφεύγει σ' αὐτὴ τὴν ψευτικὴ δικαιολογία. Νὰ εἴστε θέβαιοι ὅτι ὅπως μᾶς εἶναι ἀδύνατο νὰ δοῦμε χωρὶς μάτια ἢ νὰ ἀκούσουμε χωρὶς αὐτιά ἢ νὰ μιλάμε χωρὶς γλῶσσα, ἔτσι μᾶς εἶναι ἀδύνατο νὰ δοῦμε τὴ μορφή τοῦ Ἄληθινὰ Ἀγαπημένου, χωρὶς τὴ βοήθεια τοῦ Ἱεροῦ Κορανίου. Ἥμουν νέος κάποτε. Τώρα εἶμαι γέρος. Ἄλλὰ δὲν βρήκα κανένα πού χωρὶς νὰ ἔχει πλησιάσει αὐτὴ τὴν ἀγνὴ πηγὴ, τὸ Κοράνιο, νὰ ἦπτε κατὰ κόρο ἀπὸ τὸ ποτήρι τῆς ὄρατῆς αὐτῆς ἐπίγνωσης.

(Ρουχάνι Καζαὶν τόμ. 1 ὑποσημείωση σελ. 191-192:
Μπραχιγὴν-ι-Ἀχμαντίγια Μέρος 2)

- 1) Ἴδου, πῶς φανερώνεται τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὅποῖος εἶναι ἡ ἔσχατη Πηγὴ ὄλου τοῦ φωτός. Ὁλόκληρο τὸ σύμπαν γυρίζει μέσα σ' ἕναν ἀντανεκλαστικὸ καθρέφτη, γιὰ νὰ Τὸν διακρίνουν τὰ μάτια.
- 2) Χθὲς θράδου, ἐνῶ παρατηροῦσα τὸ φεγγάρι, ταραχθικὰ τόσο. Στὴν ὁμορφιά τοῦ φεγγαριοῦ ὑπῆρχαν ἴχνη ὁμορφιάς τοῦ Ἀγαπημένου μου.
- 3) Κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση αὐτῆς τῆς τέλειας Ὁμορφιάς ἡ καρδιά μου εἶναι σὲ μιὰ κατάσταση ταραχῆς. Μὴ μοῦ ἀναφέρεις τὴν κομψότητα τοῦ Τούρκου ἢ τοῦ Τατάρου.
- 4) ὦ Ἀγαπημένε μου! Πόσο ὑπέροχα ἐκδηλώνεται παντοῦ ἡ δημιουργικὴ Σου δύναμη. Ὅποιοδήποτε δρόμο κι ἂν κυττάξω, θρῖσκω πάντοτε δρόμο πού μὲ ὀδηγεῖ στὴν παρουσία Σου.
- 5) Στὴν πηγὴ τοῦ ἡλίου, ἀποκαλύπτονται οἱ παλίρροιες τῆς δυνάμεώς Σου. Κάθε ἄστρο σπινθηρίζει τὴ δόξα Σου.
- 6) Μὲ τὸ δικό Σου χέρι ἔχεις ραντίσει ἀλάτι ἐπάνω σὲ πονεμένες καρδιές, πού καταλήγει σὲ ἀγωνιώδεις κραυγὲς μαρῶντων ἐραστῶν.

- 7) Μὲ ποιὲς μυστήριες ιδιότητες ἔχεις προικίσει κάθε μόριο! Ποιὸς μπορεῖ νὰ διαβάσει τοὺς ὀγκώδεις λογαριασμοὺς αὐτῶν τῶν μυστηρίων;
- 8) Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ τὸ ἔσχατο σχέδιο τῆς δημιουργίας Σου. Ποιὸς μπορεῖ νὰ ξεμπερδέψει τὸν ἴστο αὐτοῦ τοῦ δυσνόητου αἰνίγματος;
- 9) Ἡ γοητεία Σου εἶναι ἡ οὐσία κάθε ὁμορφιάς. Κάθε λουλούδι ποὺ ἀνθίζει δανεῖζεται τὸ χρῶμα του ἀπὸ τὴ λαμπρότητα τῶν ιδιοτήτων Σου.
- 10) Τὰ ὄριμα μεθυσμένα μάτια ὄλων ποὺ εἶναι προικισμένοι μὲ ὁμορφιά, ὑπενθυμίζουσιν Ἐσένα κάθε στιγμή. Πρὸς τὴν κατεύθυνσή Σου στρέφεται ὁ δείκτης κάθε κατασαροῦ θόστρουχου.

(Ρουχανὶ Καζαὶν τόμ. 2 σελ. 52, Σούρμα-ε-Τσάσμα-ε-Ἄρυα σελ. 4· ἀπὸ τὸ ποίημα «Ἐνας ὕμνος στὸ Θεό»)

Ἡ Ἐνότητα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἓνα φῶς τὸ ὁποῖο φωτίζει τὴν καρδιά μόνο μετὰ τὴν ἄρνηση ὄλων τῶν θεοτήτων, εἴτε ἀνήκουν στὸν ἐσωτερικὸ κόσμο, εἴτε στὸν ἐξωτερικὸ κόσμο.

Διαπερνᾷ κάθε μόριο τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς. Πῶς μπορεῖ νὰ ἀποκτηθεῖ αὐτὸ χωρὶς τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἄγγελιοφόρου Του; Καθῆκον τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μόνο νὰ φέρει τὸ θάνατο ἐπάνω στὸν ἐγωισμό του καὶ νὰ διώξει τὴ διαβολικὴ ὑπερηφάνεια. Δὲν θὰ πρέπει αὐτὸς νὰ καυχιέται ὅτι ἔχει ἀνατραφεῖ στὸ λίκνο τῆς γνώσης, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ θεωρήσει τὸν ἑαυτό του σὰν νὰ ἦταν ἀπλῶς ἓνα ἄτομο ποὺ ἀγνοεῖ τὰ πάντα καὶ νὰ ἀπασχοληθεῖ μὲ ἰκεσίες. Τότε τὸ φῶς τῆς Ἐνότητας θὰ κατέβει ἐπάνω σ' αὐτὸν ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ θὰ τοῦ ἀπονείμει νέα ζωή.

(Ρουχανὶ Καζαὶν τόμ. 22 σελ. 148: Χακικατοὺλ-Βάχ σελ. 144)

Ο ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ

(Εἶθε ἡ εἰρήνη καὶ οἱ εὐλογίες τοῦ Ἀλλάχ νὰ εἶναι μαζί του)

Τὸ θεῖο φῶς τὸ ὁποῖο χορηγήθηκε στὸν ἄνθρωπο, τὸν πιὸ τέλειο μεταξὺ αὐτῶν, δὲν μοιράσθηκε ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους, οὔτε ἀπὸ τὰ ἄστρα, οὔτε ἦταν στὸ φεγγάρι, οὔτε στὸν ἥλιο, ἢ στοὺς ὠκεανούς καὶ τὰ ποτάμια. Δὲν βρέθηκε στὰ ρουμπίνια ἢ στὰ σμαράγδια, οὔτε στὰ ζαφείρια, οὔτε στὰ μαργαριτάρια. Δὲν ἦταν σ' ὀποιοδήποτε γήινο ἢ οὐράνιο ἀντικείμενο. Τὸ κατεῖχε

μόνο ο τέλειος άνθρωπος, πού φανερώνεται με τόν πιό τέλειο τρόπο στο πρόσωπο του κυρίου και αφέντη μας Μωάμεθ, τόν έκλεκτό, τόν άρχηγό όλων προφητών, τόν άρχηγό εκείνων πού ζούν (στήν ύψη του °Αλλάχ). "Ετσι, εκείνο τὸ φῶς χορηγήθηκε σ' αὐτὸν τὸν άνθρωπο καὶ κατὰ ἓνα βαθμὸ σ' ὅλους οἱ ὁποῖοι κατὰ πολλοὺς τρόπους εἶναι ὅμοιοι μ' αὐτόν. Τὴν τέλεια χάρη τὴν κατείχε στὴν πιό τέλεια ἐκδήλωσή της ὁ κύριος καὶ αφέντης μας, ὁ μὴ λόγιος Προφήτης, ὁ φιλαλήθης, ἐκεῖνος τοῦ ὁποῖου ἡ ἀλήθεια μαρτυρεῖται, ὁ Μωάμεθ, ὁ έκλεκτός, ἃς ἔχει εἰρήνη.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 5 σελ. 160-162:

"Αγιενα-ε-Καμαλάτ-ε-Ισλάμ σελ. 160 ὑποσημείωση)

Ἐγὼ κυττάζω πάντοτε με θαυμασμό αὐτὸ τὸν "Αραβα Προφήτη, τοῦ ὁποῖου τὸ ὄνομα εἶναι Μωάμεθ, χιλιάδες εὐλογίες καὶ εἰρήνη ἐπ' αὐτοῦ. Πόσο ὕψηλὴ ἦταν ἡ θέση του! Δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς τὸ τελευταῖο ὄριο τοῦ σταθμοῦ του, καὶ δὲν εἶναι ἐντὸς τοῦ πεδίου γνώσεων τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ καταλάβει πλήρως τὸ θάθος καὶ διεισδυτικότητα τῶν εὐγενῶν προτερημάτων του.

Ἄλλοίμονο, ἡ ἀπαιτούμενη ἀναγνώριση δὲν ἔχει ἀποδοθεῖ στὸν ὕψηλὸ βαθμὸ του. Αὐτὴ ἡ ἐνότητα, ἡ ὁποία εἶχε ἐξαφανισθεῖ ἀπὸ τὸν κόσμο, ἀποκαταστάθηκε ἀπὸ αὐτὸν τὸ γενναῖο ὑπέρμαχο. Αὐτὸς ἀγαποῦσε τὸ Θεὸ ἔντονα, καὶ ἔτσι ἡ ψυχὴ του ἀναλώθηκε στὴ βαθιὰ συμπάθεια γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Νὰ γιὰτὶ ὁ Θεός, ὁ Ὅποιος ἦταν πλήρως ἐνήμερος τῆς κρυμμένης ὑπεροχῆς τῆς καρδιάς του, τὸν ἐξύψωσε πάνω ἀπ' ὅλους τοὺς Προφήτες καὶ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τοῦ παρελθόντος καὶ μέλλοντος, καὶ ἐξεπλήρωσε τὶς ἐπιθυμίες τῆς καρδιάς του στὴ διάρκειά τῆς ζωῆς του.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμος 22, Χακικατούλ-Βαχί σελ. 115-116)

Ὁ Ἱερός Προφήτης μας, ἡ εἰρήνη καὶ οἱ εὐλογίες τοῦ Ἄλλάχ νὰ εἶναι μαζί του, συνδυάζει στὸν ἑαυτὸ του τὰ ὀνόματα ὅλων τῶν προφητῶν, γιὰτὶ σ' αὐτὸν συγχωνεύονται οἱ εὐγενεῖς ιδιότητες πού βρισκόμε χωριστὰ σὲ ὅλους τοὺς προφήτες. Ἐτσι, αὐτὸς εἶναι ὁ Μωουσης, καθὼς καὶ ὁ Ἰησοῦς· αὐτὸς εἶναι ὁ Ἄδάμ, εἶναι ὁ Ἀθραάμ, εἶναι ὁ Ἰωσήφ, καὶ ἐπίσης εἶναι ὁ Ἰακώβ. Ὁ Θεὸς τὸ δείχνει αὐτὸ σ' αὐτὸ του τὸ στίχο:

فبهداهم اقتده

«Ἐτσι, ἀκολούθησε ἐσὺ τὴν ὁδηγία τους». (6:91)

Σημασία: Ὡς Προφήτη τοῦ Θεοῦ, συγχώνευσε στὸν ἑαυτοῦ σου τὶς ποικίλες διδασκαλίες ὄλων τῶν προφητῶν. Αὐτὸ δείχνει ὅτι ἡ ὑπεροχὴ ὄλων τῶν προφητῶν συνδυάστηκε στὸν Ἱερό Προφήτη, εἰρήνη καὶ εὐλογίες τοῦ Ἄλλάχ ἐπ' αὐτοῦ. Στὴν πραγματικότητα, τὸ ἴδιο τὸ ὄνομα Μωάμεθ τὸ δείχνει αὐτό, γιατί σημαίνει «αὐτὸς ποὺ εἶναι ὁ πιὸ πολὺ ἐγκωμισασμένος». Ὁ μεγαλύτερος ἔπαινος μπορεῖ μόνον νὰ κατανοηθεῖ, ἐὰν εἶναι δεδομένο ὅτι οἱ καλύτερες ἀρετὲς καὶ εἰδικὲς ιδιότητες ὄλων τῶν προφητῶν συγχωνεύονται σ' αὐτόν.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμος 5 σελ. 343· Ἀγιένα-Καμαλάτ-ε-Ἰσλάμ)

Μοῦ δόθηκε νὰ καταλάβω ὅτι ἀπ' ὄλους τοὺς Ἀγγελιοφόρους, ἐκεῖνος ποὺ ἔδωσε τὶς πιὸ τέλειες καὶ ἀγνὲς διδασκαλίες πλήρεις σοφίας, κι ἐκεῖνος ποὺ ἐπέδειξε τὶς εὐγενέστερες ἀνθρώπινες ιδιότητες, εἶναι ὁ Ἱερός Προφήτης Μωάμεθ, ὁ κύριος καὶ ἀφέντης μας, εἴθε ἡ εἰρήνη καὶ οἱ εὐλογίες τοῦ Ἄλλάχ νὰ εἶναι ἐπ' αὐτοῦ.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμος 17· Ἀρμπαήν ἀρ. 1, σελ. 3)

Ὅταν ἐξετάζουμε μὲ εὐθύτητα καὶ δικαιοσύνη ὄλους τοὺς προφήτες τοῦ παρελθόντος, βρίσκουμε ὅτι ὁ Μωάμεθ, ὁ Ἱερός Προφήτης τοῦ Ἰσλάμ, διακρίνεται ὡς ὁ πιὸ γενναῖος μεταξὺ αὐτῶν, ὁ μόνος ὁ ὁποῖος κατεῖχε πλήρως ὅλα τὰ προτερήματα τῆς ζωῆς καὶ ἦταν ὁ πιὸ ἀγαπητὸς ἀπὸ τὸ Θεό.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμος 12, Σιράζ-ούλ-Μινεέρ σελ. 72)

Ἕνα περίεργο, ἀπίθανο γεγονός, ἔλαθε χώρα στὶς ἐρήμους τῆς Ἀραβίας, ὅταν ἑκατοντάδες καὶ χιλιάδες νεκρῶν ζωντάνεψαν ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν, καὶ ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν διαφθαρεῖ ἐπὶ γενεὲς γενεῶν πῆραν Θεϊκὸ χρῶμα. Οἱ τυφλοὶ ἀρχισαν νὰ βλέπουν καὶ οἱ γλῶσσοι τῶν βουβῶν ἀρχισαν νὰ ρέουν μὲ Θεία σοφία. Μιὰ τέτοια ἀναστάτωση ἔλαθε χώρα στὸν κόσμον, ποὺ κανένα μάτι δὲν εἶχε δεῖ καὶ κανένα αὐτί δὲν εἶχε ἀκούσει πρὶν. Ἀντιλαμβάνεσθε τί ἦταν αὐτό; Ὅλο αὐτὸ ἔγινε ἀπὸ τὶς προσευχὲς κατὰ τὴ διάρκεια τῶν σκοτεινῶν νυκτῶν, ἐκείνου ποὺ εἶχε χαθεῖ πλήρως στὸ Θεό, καὶ δημιουργήθηκε μιὰ ταραχὴ στὸν κόσμον καὶ ἐκδηλώθηκαν τέτοια θαύματα ποὺ φαίνονταν ἀδύνατα στὰ χέρια ἐκείνου τοῦ ἀγράμματος καὶ ἀδύνατου ἀνθρώπου. Ὡς Ἄλλάχ, στείλε εὐλογίες καὶ εἰρήνη σ' αὐτόν καὶ στοὺς ὀπαδοὺς του ἀνάλογες μὲ τὸ ἐνδιαφέρον του καὶ τὶς τα-

λαιπωρίες του για τὸ λαὸ τοῦ Ἰσλάμ καὶ ρίξε ἐπάνω του τὸ φῶς τοῦ ἐλέους Σου γιὰ πάντα.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμος 6, Μπααρακατούντ Ντουά σελ. 10)

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΕΣΧΗΜΕΝΟΥ ΜΕΣΣΙΑ

Σ' ἓνα ὄνειρο εἶδα ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔψαχναν γιὰ ἓναν Ἄναζωογονητή. Ἦρθε ἓνας ἀπ' αὐτοὺς δείχνοντας πρὸς τὴν κατεύθυνσή μου καὶ δήλωσε: «Αὐτὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀγαπᾷ τὸν Ἀγγελιοφόρο τοῦ Ἀλλάχ». Μ' αὐτὸ ἐννοοῦσε ὅτι τὸ κύριο προσόν, τὸ ὁποῖο ἔπρεπε νὰ κατέχει ὁ Ἄναζωογονητὴς ἦταν ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Ἱερὸ Προφήτη, εἰρήνη καὶ εὐλογίες τοῦ Ἀλλάχ ἐπ' αὐτοῦ. Καὶ σύμφωνα μὲ αὐτοὺς ἐγὼ θέβαια ἐκπληροῦσα αὐτὸ τὸν ὄρο.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 1, σελ. 528, ὑποσημείωση
Μπραχίην-ε-Ἀχμαντίγια)

Ὁ κόσμος δὲν μπορεῖ νὰ μὲ δεχθεῖ, γιατί δὲν ἀνήκω σ' αὐτὸ τὸν κόσμο. Ἄλλὰ αὐτοὶ ποὺ εἶναι προικισμένοι γιὰ τὸν ἄλλο κόσμο, εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ μὲ δέχονται καὶ θὰ μὲ δεχθοῦν. Αὐτὸς ποὺ θὰ μὲ ἀπορρίψει, θὰ ἀπορρίψει Αὐτὸν ποὺ μ' ἔχει στείλει, καὶ αὐτὸς ποὺ συνενώνεται μὲ μένα, συνενώνεται μ' Αὐτὸν ποὺ ἀντιπροσωπεύω. Φέρνω ἓναν πυρσό, ὁ ὁποῖος θὰ φωτίσει ὅλους ποὺ ἔρχονται κοντὰ σὲ μένα, ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ὑποψίες καὶ ἀμφιβολίες καὶ φεύγει μακριά, θὰ ὑποβληθεῖ στὸ σκοτάδι. Εἶμαι τὸ ἀπόρρητο φρούριο γι' αὐτὴ τὴν ἐποχὴ. Ὅποιος μπεῖ στὸ ποίμνιό μου θὰ προστατεύεται ἀπὸ κλέφτες, ληστὲς καὶ θηρία τῆς ἐρήμου.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 3 σελ. 34· Φατάχ Ἰσλάμ σελ. 34)

Καλῶ γιὰ μάρτυρα τὸν Πανίσχυρο Θεό, ὁ Ὅποιος κρατᾷ τὴ ζωὴ μου στὸ χέρι Του, ποὺ συγκρινόμενος μὲ κάθε ἄλλη ψυχὴ μ' ἔχει προικίσει μὲ συντριπτικὰ μεγαλύτερη δυνατὸτητα νὰ εἰσέλθω στὴν κατανόηση καὶ στὴ βαθύτερη σοφία τοῦ Ἱεροῦ Κορανίου.

Ἐὰν ὁποιοσδήποτε ἀπὸ τοὺς Μάουλθις (παραδοσιακοὶ Μουσουλμάνιοι λόγιοι), ὁ ὁποῖος ἀντιτίθεται σὲ μένα σὲ ἀπάντηση στὶς ἐπαναλαμβανόμενες προσκλήσεις μου, προσπαθήσει νὰ μὲ ἐπισκιάσει στὴν ἔρμηνεία τοῦ Ἱεροῦ Κορανίου, ὁ Θεὸς θὰ ματαιώσει τὶς προσπάθειές του καὶ θ' ἀποκαλύψει τὴν ἀγνοιά

του. "Έτσι, ή κατανόηση του Κορανίου, ή όποία μου έχει άπονεμηθεί, είναι ένα Σημείο του 'Αλλάχ, του "Ένδοξου, και έγώ έχω πλήρη έμπιστοσύνη στη χάρη του 'Αλλάχ, ώστε σύντομα ό κόσμος θ' άρχισει νά βλέπει ότι είμαι ειλικρινής σ' αυτή τη διακήρυξη.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 2 σελ. 41: Σιράζ-Ούλ-Μουνεέρ σελ. 41)

Δέν είμαι μόνος. Αυτός ό ευγενής Κύριος είναι μαζί μου. Κανείς δέν θά μπορούσε νά είναι πιό κοντά σ' έμένα άπ' Αυτόν. Είναι μόνο από τή Χάρη Του, τό ότι μου έχει δοθεί μιá φιλόστοργη ψυχή, πάντα πρόθυμη νά Τόν ύπηρετεί, παρά τόν πόνο· έτσι ώστε νά προσφέρω μέ ζήλο και ειλικρίνεια έξέχουσες ύπηρεσίες για τήν ύπόθεση τής πίστης και νά οδηγήσω στη νίκη μεγάλες (πνευματικές) έκστρατείες για τό 'Ισλάμ. Μου έχει άναθέσει νά εκπληρώσω όλα αυτά και κανείς δέν μπορεί νά μέ κάνει ν' απέχω από τήν επιδίωξη αυτού του σκοπού.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 5, σελ. 35·
'Αγιένα-ε-Καμαλάτ-ε-'Ισλάμ σελ. 35)

Θά έπρεπε νά άρκοϋσε σ' ένα ένάρετο άτομο νά παρατηρήσει ότι ό Θεός κατέκλυσε μέ τέτοιες εύλογίες, έσωτερικά και έξωτερικά, τό σώμα μου και τήν ψυχή μου, πού δέν μπορώ νά τις μετρήσω. "Ήμουν νέος όταν διακήρυξα ότι είμαι άποδέκτης τής Θεϊκής άποκάλυψης. Τώρα έχω γεράσει. Περισσότερα από είκοσι χρόνια έχουν περάσει από τήν έναρξη τής διακήρυξης μου. Πολλοί άγαπητοί φίλοι νεώτεροι από έμένα έχουν πεθάνει, αλλά Αυτός μου χάρισε αυτή τήν ώριμη ήλικία. Παρέμεινε Αυτός ό Σύμβουλός μου και μόνο Αυτός ήταν 'Επαρκής για νά μέ βοηθήσει σ' όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Πές μου, είναι αυτά τά χαρακτηριστικά εκείνων, πού καταλογίζουν ψευδώς πράγματα στον 'Αλλάχ;

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 11 σελ. 50: 'Ανζάμ-ε-'Αθάμ)

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ω φίλοι μου, πού έχετε κάνει συμφωνία μαζί μου, είτε ό Θεός νά δώσει τή δύναμη σέ έμένα και σέ σάς, νά κάνουμε τέτοια πράγματα πού θά Τόν εύχαριστούσαν. Σήμερα είστε λίγοι σέ αριθμό και σάς φέρονται μέ περιφρόνηση. Περνάτε μιá περίοδο δοκιμασίας. Σύμφωνα πρός τό καθιερωμένο σχέδιό Του

για τὰ πράγματα, θεσπίσθηκε ἀπὸ τὸ Θεὸ ἀπὸ ἀπονημονεύτων χρόνων ὅτι θὰ γίνουν προσπάθειες ἀπ' ὅλες τις κατευθύνσεις γιὰ νὰ διστάσετε. Θὰ ταλαιπωρηθεῖτε μὲ κάθε τρόπο καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀνεχθεῖτε ὅλους τοὺς τρόπους ὀμίλιας. Κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἐπιβάλλει τὴ δυστυχία ἐπάνω σας μὲ τὴ γλῶσσα του ἢ μὲ τὸ χέρι του, θὰ τὸ κάνει αὐτὸ μὲ τὴν πίστη ὅτι τὸ κάνει στὴν ὑπηρεσία τοῦ Ἰσλάμ. Μ' αὐτὸν τὸν τρόπο ἐπίσης θὰ δοκιμασθεῖτε ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ, ὥστε νὰ ἔχετε δοκιμασθεῖ μὲ τὸν κάθε δυνατὸ τρόπο. Γι' αὐτὸ, ἀκούστε ὅτι γιὰ ἐσᾶς ὁ δρόμος τῆς νίκης δὲν βρίσκεται στὴν κατεύθυνση τῆς ξερῆς λογικῆς, τὴν ὁποία μπορεῖτε νὰ χρησιμοποιήσετε, ἢ ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀνταποδώσετε κοροϊδία μὲ κοροϊδία ἢ ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀνταποδώσετε ὕβρη μὲ ὕβρη. Ἐὰν υἰοθετήσετε μιὰ τέτοια στάση, θὰ σκληρύνουν οἱ καρδιές σας καὶ ἐσεῖς θὰ ἐγκυκαταλειφθεῖτε μόνο μὲ ἀπλά λόγια, τὰ ὁποία ὁ Παντοδύναμος Θεὸς ἀποστρέφεται καὶ ἀπεχθάνεται. Ἔτσι, μὴ συμπεριφέρεσθε μὲ τρόπο ποὺ θὰ μπορούσατε νὰ γίνετε ἀντικείμενο γιὰ δύο κατάρεις—τὴν κατάρια τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴν κατάρια τοῦ Θεοῦ.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 3 σελ. 546-548: Ἀζαλά-ε-Ἀουχάαμ σελ. 446)

Μὴ σκεφθεῖς, οὔτε γιὰ μιὰ στιγμή, πῶς ὁ Θεὸς θὰ σ' ἀφίσει νὰ πᾶς χαμένος. Πράγματι, εἶσαι ἕνας σπόρος φυτεμένος ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ στὸ χῶμα. Κατὰ συνέπεια, διακηρύσσει ὁ Θεός, ὁ σπόρος αὐτὸς θὰ θλαστήσει καὶ θὰ ἀναπτυχθεῖ καὶ θὰ θγάλλει κλαδιά πρὸς κάθε κατεύθυνση καὶ θὰ γίνει ἕνα πολὺ γερὸ δέντρο.

«Λοιπὸν, ἄς εἶναι εὐλογημένος ὁποῖος ἔχει ἐμπιστοσύνη στὸ λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ φοβᾶται τὶς παρεμβλλόμενες δοκιμασίες». Θυμηθεῖτε ὅτι εἶναι βασικὸ γιὰ τὶς δοκιμασίες νὰ ἔρθουν, ὥστε ὁ Ἄλλάχ νὰ μπορέσει νὰ διακρίνει ποιὸς ἀπὸ ἐσᾶς εἶναι εἰλικρινῆς στὸ συμβόλαιό του Μπαϊ'ατ καὶ ποιὸς ἀπὸ ἐσᾶς εἶναι ψεύτης.

Αὐτὸς ποὺ σκοντάφτει στὴν πορεία ὁποιασδήποτε δοκιμασίας, δὲν θὰ θλάψει τὸ Θεὸ οὔτε στὸ ἐλάχιστο καὶ τὸ κακὸ πεπρωμένο του θὰ τὸν ὀδηγήσει τελικὰ στὴν κόλαση. Αὐτὸς δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ γεννηθεῖ. Ὅσο γιὰ ἐκείνους ποὺ παραμένουν σταθεροὶ ὡς τὸ τέλος, παρ' ὅλες τὶς συμφορὰς ποὺ ἀντιμετώπισαν καὶ πέρασαν περιόδους μεγάλης ταραχῆς καὶ τρόμου, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ὑποστῆ χλευασμὸ καὶ ἔγιναν περίγελως ἀπὸ ἔθνη, καὶ στοὺς ὁποίους ὁ κόσμος θὰ φερθεῖ μὲ ἀπόλυτη περιφρόνηση, αὐτοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ θγοῦν νικητὲς στὸ τέλος καὶ οἱ πύλες τῶν εὐλογιῶν θὰ ἀνοίξουν γιὰ νὰ τοὺς καλωσορίσουν.

Ἔτσι μ' ἔχει καθοδηγήσει ὁ Θεός, ὅταν μοῦ μίλησε, γιὰ νὰ τὸ ξεκαθαρίσω στοὺς ὀπαδοὺς μου, ὅτι ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι,

οί όποιοί έχουν πιστέψει και ή πίστη τους δέν έχει κανένα ίχνος επίγειων κινήτρων, ούτε είναι κηλιδωμένη μέ δειλία και ύποκρισία, έχουν μια τέτοια πίστη πού ποτέ δέν θα άποφύγει νά συμμορφωθεί στις άπαιτήσεις ύπακοής σέ όποιοδήποτε επίπεδο. Τέτοιοι είναι οί άνθρωποι πού έγιναν άγαπητοί άπό τό Θεό. Πρόκειται γι' αύτούς πού ό Θεός δηλώνει ότι θαδίζουν τό μονοπάτι τής άλήθειας.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 20 σελ. 309: 'Άλ Βασίγιατ σελ. 11)

'Ακούστε, λοιπόν, όλοι σας πού θεωρείτε τους έαυτούς σας ότι είσθε ή κοινότητά μου, όταν πραγματικά θαδίζετε τό μονοπάτι τής ευθύτητας, μόνο τότε θα ύπολογισθείτε στον ούρανό σαν κοινότητά μου. "Έτσι, κάνετε τις προσευχές σας πέντε φορές τήν ήμέρα, έμπνεόμενοι άπό φόβο και έπαγρύπνηση τής παρουσίας του Παντοδύναμου Θεού, σαν νά Τόν βλέπετε μέ τά δικά σας μάτια. 'Επίσης, τηρείστε τις ήμέρες νηστείας μέ ειλικρίνεια γιά χάρη του 'Αλλάχ, έκπληρώνοντας τά άπαιτούμενα. Κάθε ένας άπό έσάς πού είναι φορολογήσιμος γιά Ζακάτ, θα πρέπει νά πληρώσει Ζακάτ. Παρόμοια, όποιος είναι ύποχρεωμένος νά πάει γιά Προσκύνημα και δέν έχει λόγο γιά έξαίρεση, αύτός πρέπει νά κάνει τό Προσκύνημα. Νά κανείς καλά έργα μέ τους καλύτερους τρόπους και νά άπορρίπτεις τό κακό μέ απέχθεια. Νά θυμάσαι ότι κανένα έργο άπό τά δικά σου πού στερείται ευθύτητας δέν θα γίνει δεκτό άπό τό Θεό. Καμιά πράξη στην όποία παραμένει ή ρίζα αύτή άνέπαφη, δέν θα έπιτραπεί νά πάει χαμένη. Είναι άναπόφευκτο τό ότι θα περάσετε άπό διάφορες δοκιμασίες πόνου και δυστυχίας, όπως έχουν δοκιμασθεί οί πιστοί πριν άπό έσάς. Γι' αύτό παραμείνετε πάντοτε έπιφυλακτικοί μήπως και σκοντάψετε. 'Η γη δέν μπορεί νά σας κάνει κακό, έφ' όσον έχετε σταθερούς δεσμούς μέ τόν ούρανό. 'Εάν ποτέ περιέλθετε σέ λύπη, θα περιέλθετε σέ λύπη μάλλον άπό τά δικά σας χέρια, παρά άπό τά χέρια των έχθρών σας. 'Εάν χάσετε κάθε τιμή σ' αύτή τή γη, ό Θεός θα σας άπονείμει μια αιώνια τιμή στον ούρανό. "Έτσι, μην Τόν έγκαταλείπετε. Είναι θέβαιο ότι θα δοκιμάσετε πόνο στα χέρια τους και πολλές άπό τις φιλοδοξίες σας δέν θα έκπληρωθούν. 'Αλλά μην έχετε βαριά καρδιά. 'Ο Θεός άπλώς σας δοκιμάζει εάν είσθε σταθεροί στο σκοπό Του ή όχι. 'Εάν επιθυμείτε νά σας δοξάζουν άκόμα και οί άγγελοι στον ούρανό, τότε ύποφέρετε στο μονοπάτι του 'Αλλάχ μέ φιλοφροσύνη και παραμείνετε χαρούμενοι, άκούτε ύβρεις και παραμείνετε ευγνώμονες και παρά τήν άπογοήτευσή σας μην κόβετε τους δεσμούς σας (μέ τό Θεό). Είστε οί τελευταίοι άνθρωποι πού δημιουργηθήκατε άπό

τὸ Θεό. "Ἐτσι, κάνετε τέτοια ἔργα εὐσεβείας, πού ἀγγίζουν τὸ ὑψηλότερο ἐπίπεδο τῆς ὑπεροχῆς.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 19 σελ. 17: Κάσχι Νούχ σελ. 15)

Μὴ σκοτώνετε τὴν ἀλήθεια προσκολλώντας πεισματικά στὴν ἀδικία. Δεχτείτε τὴν ἀλήθεια, ἔστω καὶ ἂν τὴν λαμβάνετε ἀπὸ ἓνα παιδί. Παρόμοια, ὅταν θρίσκετε ὅτι ὁ ἐχθρὸς σας ἔχει δίκιο, ἀποκηρύξετε ἀμέσως τὴ στεγνὴ ἐπιχειρηματολογία σας. Προσκολληθεῖτε σταθερὰ στὴν ἀλήθεια καὶ δώστε ἀληθινὴ μαρτυρία. Θυμηθεῖτε πῶς ὁ Δοξασμένος Θεὸς σᾶς νουθετεῖ:

فاجتنبوا الرجس من الاوثان وأجتنبوا قول الزور

Αὐτὸ σημαίνει, ἀποφεύγετε μὲ ἀπέχθεια τὰ εἰδωλα καὶ ἀποφεύγετε νὰ λέτε ψέματα, πράγμα τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι μικρότερη ἀμαρτία ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρεία. "Ὅ,τιδήποτε σᾶς ἀποστρέφει ἀπὸ τὸν πραγματικὸ σας σκοπὸ, αὐτὸ εἶναι ἓνα εἶδωλο στὸ μονοπάτι σας. Νὰ εἰστε εἰλικρινεῖς μάρτυρες, ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὸ εἶναι ἐναντίον τῶν πατέρων σας ἢ ἀδελφῶν ἢ φίλων. Μὴν ἀφίνετε τὴν ἐχθρότητα ἐναντίον ὁποιουδήποτε νὰ σᾶς ἐμποδίσαι νὰ ἀπονέμετε δικαιοσύνη.

Μὴ συμπεριφέρεσθε ὁ ἓνας πρὸς τὸν ἄλλο μὲ φιλαργυρία, μὴ δείχνετε μνησικακία, μὴ ἔχετε ζήλεια καὶ κρῦα καρδιά. Οἱ διδασκαλίες τοῦ Ἱεροῦ Κορανίου μποροῦν νὰ χωρισθοῦν σὲ δύο κύριες κατηγορίες: Ἡ πρώτη εἶναι ἡ Ἐνότητα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀγάπη καὶ πίστη σ' Αὐτόν, ἃς εἶναι δοξασμένο τὸ ὄνομά Του. Ἡ δευτέρα εἶναι νὰ φέρεσθε μὲ καλωσύνη στοὺς ἀδελφούς σας καὶ συναθρώπους σας.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 3 σελ. 550: Ἱζαλά-ε-Ἀουχάμ μέρος 2, σελ. 450)

Τηρεῖτε τὴν ἀλήθεια καὶ ἐμμείνετε σταθερὰ σ' αὐτήν. Αὐτὸς θλέπει τί εἶναι στὶς καρδιές σας. Μπορεῖ ποτὲ νὰ Τὸν ἐξαπατήσει ὁ ἄνθρωπος; Μπορεῖ νὰ σᾶς ὠφελῆσει ἢ ἀπάτη ἐνώπιόν Του;

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 3 σελ. 549: Ἱζαλά-ε-Ἀουχάμ μέρος 2, σελ. 449)

Ἐὰν θέλετε νὰ εἶναι ὁ Θεὸς εὐχαριστημένος μαζί σας στὸν οὐρανό, ἐνωθεῖτε καὶ νὰ εἰσθε σὰν δύο ἀδέλφια τῆς ἴδιας μητέρας. Πιὸ ἀξιοθαύμαστος εἶναι αὐτὸς πού συγχωρεῖ τὰ ἀμαρτήματα τοῦ ἀδελφοῦ του περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους, καὶ καταδικασμένος εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος εἶναι ἰσχυρογνώμων καὶ δὲν

συγχωρεῖ. Αὐτὸς δὲν ἔχει τίποτα τὸ κοινὸ μαζί μου. Νὰ ζεῖτε μὲ φόβο, μήπως σὰς καταρασθεῖ ὁ Θεός. Αὐτὸς εἶναι Ἅγιος καὶ εἶναι ἕνας ζηλότυπος φύλακας τῶν ἀγαπημένων Του. Οἱ κακοήθεις δὲν μποροῦν νὰ φθάσουν τὴν ἐγγύτητά Του, οἱ ἀλαζόνες δὲν μποροῦν νὰ κερδίσουν τὴν ἐμπιστοσύνη Του, οὔτε ὁ τύραννος μπορεῖ, ἢ ἐκεῖνος ποὺ παραθιάζει τὴν ἐμπιστοσύνη. Οὔτε ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἕτοιμος νὰ ἐγκαταλείψει ὅ,τιδήποτε γιὰ τὴν τιμὴ τοῦ ὀνόματός Του, οὔτε ἐκεῖνοι ποὺ ρίχνονται στὶς χαρὲς τοῦ κόσμου σὰν σκύλοι καὶ μυρμηγκία καὶ γύπες καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ζοῦν ἄνετα μὲ τὶς πολυτέλειες τοῦ κόσμου. Κάθε μὴ ἀγνὸ μάτι εἶναι ἀπομακρυσμένο ἀπὸ Αὐτόν, κάθε μὴ ἀγνή καρδιά δὲν Τὸν γνωρίζει. Αὐτοὶ ποὺ ἀγωνιοῦν πρὸς χάρη Του θὰ γλιτώσουν ἀπὸ τὴ φωτιὰ τῆς Κόλασης. Αὐτὸς ποὺ κλαίει γι' Αὐτόν θὰ γελάσει στὸ τέλος καὶ αὐτὸς ποὺ φεύγει ἀπὸ τὸν κόσμο γιὰ χάρη Του θὰ Τὸν συναντήσῃ. Νὰ εἰσθε φίλοι τοῦ Ἄλλαχ μὲ ὄλη σας τὴν καρδιά, καὶ μὲ τὴν εἰλικρίνεια, κερδίζοντας τὴν ἐγγύτητά Του μὲ αὐξανόμενον ζῆλο. Νὰ εἰσθε καλοὶ στοὺς ὑφιστάμενούς σας, στὶς συζύγους σας, καὶ στοὺς λιγώτερο τυχεροὺς ἀδελφούς σας, γιὰ νὰ σὰς δείξουν καλωσύνη στὸν οὐρανό. Γίνετε εἰλικρινὰ δικοί Του, γιὰ νὰ ἀνήκει καὶ Αὐτὸς σ' ἐσὰς.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 19 σελ. 14-15: Κάσχι-ε-Νούχ σελ. 12-13)

ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ

Νουθετῶ τὴν κοινότητά μου ν' ἀποφεύγει τὴν ἀλαζονεία, γιὰτὶ ἡ ἀλαζονεία εἶναι κάτι τὸ ἀπεχθὲς στὸ Θεό, τὸν Κύριο τῆς Δόξας. Ἴσως δὲν μπορεῖτε ν' ἀντιληφθεῖτε πλήρως τί εἶναι ἡ ἀλαζονεία. Ἔτσι, μάθετέ το ἀπὸ ἐμένα, γιὰτὶ μιλῶ μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ καθένας ποὺ περιφρονεῖ τὸν ἀδελφό του, γιὰτὶ θεωρεῖ τὸν ἑαυτὸ του πιὸ ἔξυπνο ἢ περισσότερο ἐπιτυχημένο ἀπὸ αὐτόν, εἶναι ἀλαζονικός. Αὐτὸς εἶναι ἀλαζονικός γιὰτὶ, ἀντὶ νὰ θεωρεῖ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἡ Βρυσομάννα ὄλης τῆς σοφίας καὶ γνώσης, θεωρεῖ τὸν ἑαυτὸ του κάτι. Δὲν ἔχει ὁ Θεὸς τὴ δύναμη νὰ τὸν διαταράξει διανοητικὰ καὶ, ἀντὶ σ' αὐτόν, νὰ χαρίσει ἀνώτερη γνώση, σοφία καὶ ἐπιδεξιότητα στὸν ἀδελφό του, τὸν ὁποῖο αὐτὸς θεωρεῖ κατώτερο; Παρόμοια, ἀλαζονικός εἶναι καὶ αὐτὸς ποὺ, σκεπτόμενος τὸν πλοῦτο του ἢ τὴν ὑψηλὴ του θέση, κυττάζει ἀφ' ὑψηλοῦ τὸν ἀδελφό του. Εἶναι ἀλαζονικός γιὰτὶ ἔχει ἀγνοήσει τὸ γεγονός ὅτι αὐτὴ ἡ θέση καὶ τὸ μεγαλεῖο δόθηκαν σ' αὐτόν ἀπὸ τὸ Θεό. Αὐτὸς εἶναι τυφλὸς καὶ δὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει τὴ δύναμη νὰ τοῦ ἐπιφέρει τέτοια δυστυχία, ὥστε ξαφνικὰ νὰ τὸν ρίξει στὸ χαμηλότερο ἀπὸ τὸ

χαμηλό σημείο. "Έχει τή δύναμη νά χορηγήσει μεγαλύτερο πλοῦτο καί ηὐημερία σ' ἐκεῖνο τόν ἀδελφό του, τόν ὁποῖο αὐτός θεωρεῖ μικρό. Ἀκόμα μιὰ φορά, ἐκεῖνο τὸ πρόσωπο εἶναι ἀλαζονικό, τὸ ὁποῖο περηφανεύεται γιά τήν ἀνώτερη σωματική του ὑγεία, ἢ τήν ὀμορφιά του, ἢ τήν καλή ἐμφάνιση, ἢ δύναμη, ἢ ἀνδρεία καί περιφρονητικά περιπαίζει τόν ἀδελφό του καί τόν κοροϊδεύει καί ἀπευθύνεται σ' αὐτόν μὲ χλευαστικά ὀνόματα· μὴ ἱκανοποιημένος μὲ αὐτό, διαφημίζει τὰ σωματικά του ἐλαττώματα. Αὐτὸ εἶναι ἔτσι, γιατί δέν εἶναι ἐνήμερος γιά τήν ὕπαρξη ἑνὸς Θεοῦ, ὁ Ὅποιος κατέχει τή δύναμη νά δημιουργήσει σ' αὐτόν ξαφνικά τέτοια σωματικά ἐλαττώματα, πού μποροῦν νά τόν ἀφίσουν χειρότερο ἀπὸ τόν ἀδελφό του.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 18 σελ. 402: Νουζούλ Μασίχ σελ. 26)

ΚΑΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ

Τὸ νά κάνεις κακὲς σκέψεις καί ν' ἀποδίδεις λανθασμένα κίνητρα στίς πράξεις ἄλλων, εἶναι μιὰ ἀρρωστημένη καί διεστραμμένη κατάσταση σ' ἕναν ἄνθρωπο, ἢ ὁποῖα καταστρέφει τήν ποιότητα τῆς πίστεως του καί τῆς χρηστότητάς του καί τήν ἀναλώνει τόσο γρήγορα, ὅσο ἡ φωτιά ἀναλώνει τὰ προσανάμματα. "Ὅταν τέτοιοι ἀρρωστημένοι ἄνθρωποι κάνουν τοὺς προφήτες τοῦ Θεοῦ στόχο γιά τοὺς ὑπαινιγμούς τους, κάνουν κακὲς σκέψεις γι' αὐτούς, ὁ Θεὸς γίνεται ἐχθρὸς τους καί ὑπερασπίζεται τοὺς προφήτες Του. Φυλάει τήν τιμὴ τῶν ἀγαπημένων Του μὲ τέτοιο ζῆλο, πού δέν ἔχει τὸ παράλληλό του. "Ὅταν κακολογήθηκα καί προσβλήθηκα μὲ διάφορους τρόπους, ὁ ἴδιος προστατευτικὸς ζῆλος τοῦ Θεοῦ ἔγινε λειτουργικὸς στήν ἀμυνά μου.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 20: "Αλ-Βασίγιατ σελ. 26 ὑποσημείωση)

Σοῦ λέγω εἰλικρινά ὅτι ἡ συνήθεια νά σκέπτεσαι κακὸ γιά τοὺς ἄλλους, εἶναι μιὰ μεγάλη ὀδύνη, ἢ ὁποῖα καταστρέφει τήν πίστη τοῦ ἀνθρώπου, τόν ἀπομακρύνει ἀπὸ τήν ἀλήθεια καί κάνει τοὺς φίλους του ἐχθρούς. Γιά νά ἀποκτήσει τίς θαυμάσιες ἀρετὲς ἑνὸς σιντικ (σιντικ εἶναι ἕνας ὄρος πού χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Κοράνιο, πού δείχνει ἕναν πνευματικὸ βαθμὸ σχεδὸν ὀμοιο τῶν προφητῶν), εἶναι ἀπαραίτητο γιά ἕνα πρόσωπο νά ἀποφεύγει τὴ συνήθεια νά σκέπτεται τὸ κακὸ γιά τοὺς ἄλλους. Ἐάν κατὰ λάθος συμβεῖ νά ἔχει σκεφθεῖ κακὸ γιά ἄλλους, αὐτὸς θὰ πρέπει νά μετανοιώσει ἀμέσως καί νά

ζητήσει συγγνώμη ἐπανειλημμένα καὶ νὰ προσεύχεται στὸ Θεό, ὥστε νὰ προστατεύεται ἀπὸ τὸ νὰ διαπράξει πάλι αὐτὴ τὴν ἀφροσύνη καὶ νὰ σωθεῖ ἀπὸ τὶς συνέπειες. Ἡ πνευματικὴ αὐτὴ ἀσθένεια, δὲν πρέπει νὰ παίρνεται ἐλαφρά. Εἶναι μιὰ πολὺ ἐπικίνδυνη ἀσθένεια, ἡ ὁποία γρήγορα καταστρέφει τὸ θῦμα της.

(Μαλφουζάτ τόμ. 1, σελ. 356)

Εἶναι σωστὸ γιὰ ἐσᾶς νὰ ἔχετε συμπάθεια γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ νὰ ἐξαγνίζετε τοὺς ἑαυτοὺς σας, ὥστε νὰ μπορέσετε νὰ μοιρασθεῖτε σ' ἓνα βαθμὸ τὶς ιδιότητες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Θυμηθεῖτε ὅτι χωρὶς τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, δὲν μπορείτε νὰ φθάσετε στὴν ἀληθινὴ χρηστότητα. Ἀπορρίψετε τελείως τὶς κατώτερες ἐπιθυμίες τῆς σάρκας καὶ ἀκολουθεῖστε τὸ μονοπάτι πρὸς τὴν εὐχαρίστηση τοῦ Ἁλλάχ, πού εἶναι τὸ στενότερο καὶ τὸ πλέον δύσκολο ἀπὸ ὅλα. Μὴν ξετρελλαίνεστε μὲ τὶς ἐπίγειες ἀπολαύσεις, γιὰτὶ αὐτὲς θὰ σᾶς ὀδηγήσουν μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό. Τὸ νὰ ὑποφέρετε ἔτσι, εὐχαριστεῖ τὸ Θεὸ καὶ εἶναι καλύτερο ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἀπόλαυση πού δυσαρεστεῖ Αὐτόν. Ἐκείνη ἡ ἦττα, ἡ ὁποία εὐχαριστεῖ τὸ Θεό, εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὴ νίκη, ἡ ὁποία ἐπισύρει τὴ δυσαρέσκειά Του. Ἐγκαταλείψετε ἐκείνη τὴν ἀγάπη πού σᾶς σέρνει κοντὰ στὴν ὀργὴ τοῦ Ἁλλάχ. Ἐάν ἔρθετε σ' Αὐτόν μὲ μιὰ ἀγνή καρδιά, Αὐτὸς θὰ σᾶς βοηθήσει μὲ κάθε τρόπο καὶ κανέννας ἐχθρὸς δὲν θὰ μπορέσει νὰ σᾶς θλάψει.

(Ρουχάνι Καζαὶν τόμ. 20, σελ. 307: ἝΑλ-Βασίγιατ σελ. 9)

Ἡ περιβολὴ τῆς χρηστότητας εἶναι ἓνας ὅρος τοῦ Ἱεροῦ Κορανίου. Αὐτὸ τονίζει τὸ γεγονός ὅτι ἡ πνευματικὴ ὁμορφιά καὶ ὁ πνευματικὸς στολισμὸς μποροῦν νὰ ἐπιτευχθοῦν μόνο μὲ τὴν χρηστότητα. Καὶ χρηστότητα σημαίνει ὅτι ἓνα πρόσωπο πρέπει, μὲ ὅλες του τὶς δυνατότητες, νὰ ἐκπληρώσει τὶς εὐθύνες του σὲ σχέση μὲ τὶς δυνάμεις του καὶ τὸ συμβόλαιον πίστεως μὲ τὸ Θεό, σὰν ἓνα ἱερὸ καθήκον. Ἐπίσης, θὰ πρέπει νὰ δώσει μεγάλη προσοχὴ σ' αὐτὸ πού ὀφείλει στοὺς συνανθρώπους του καὶ σ' ὅλα πού δημιουργήθηκαν ἀπὸ τὸ Θεὸ ὡς καθήκον πού ἐπιβλήθηκε σ' αὐτόν. Αὐτὸς θὰ πρέπει νὰ διανύσει τὸ μονοπάτι τῆς χρηστότητας μὲ τὴν παραμικρὴ λεπτομέρεια, σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς δυνατότητές του.

(Ρουχάνι Καζαὶν τόμ. 21 σελ. 210:
Μπραχίην-ε-ἝΑχμαντίγια μέρος 5, σελ. 210)

Ἐκεῖνος ὁ Θεὸς (πού παρουσιάζεται ἀπὸ τὸ Κοράνιο) εἶναι ἕνας ἐξαιρετικὰ πιστὸς Θεός, ὁ Ὅποιος κάνει θαύματα γιὰ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι παραμένουν πιστοὶ σ' Αὐτόν. Ὁ κόσμος προτίθεται νὰ τοὺς καταστρέψει (αὐτοὺς πού εἶναι πιστοὶ σ' Αὐτόν), ἀλλὰ Αὐτὸς πού εἶναι φίλος τους τοὺς ἀπαλλάσσει ἀπὸ κάθε κίνδυνο καὶ τοὺς παρέχει τὴ νίκη σὲ κάθε πεδίο. Πόσο μοναδικὰ τυχερὸς εἶναι αὐτὸς πού ποτὲ δὲν διακόπτει τὸ δεσμό του μὲ Αὐτόν.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 19 σελ. 20: Κάσχι Νούχ σελ. 20)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Ὅταν ὁ Πανίσχυρος Θεὸς προτίθεται νὰ πληροφορήσει τὸν ὑπῆρέτη Του γιὰ ἕνα θέμα πού ἀνήκει στὸ βασίλειο τοῦ Ἄγνωστου, εἴτε τὸ κάνει αὐτὸ σὲ ἀπάντηση τῆς προσευχῆς τοῦ ὑπῆρέτη Του, ἢ ἀνεξάρτητα, τὸν φέρνει σὲ μιὰ κατάσταση πού χάνει τὶς αἰσθήσεις του καὶ ξαφνικὰ χάνει τὴν ἐπαφή μὲ τὸ περιβάλλον του. Σ' αὐτὴ τὴν κατάσταση, χάνει τελειῶς τὴ γνώση ἀκόμα καὶ τῆς ὑπαρξῆς του. Σὰν ἕναν θουτηχτὴ πού θουτᾶ ὡς τὸν πυθμένα τῆς πηλίνης, καὶ αὐτὸς εἶναι πλήρως θουτηγμένος καὶ πινημένος σ' ἐκείνη τὴν κατάσταση ἀνιδιοτέλειας, ἀγνοίας καὶ ἀφασίας. Ὅταν στὸ τέλος φτάνει στὴν ἐπιφάνεια σὰν ἕνας θουτηχτῆς, μὲ τὸν ὅποιο μοιράζεται τὴν πείρα του σ' ἕνα μεγάλο βαθμὸ, καὶ ἀπαλλάσσεται ἀπὸ ἐκείνη τὴν κατάσταση τῆς ἀγνοίας, ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀντήχηση μέσα του. Καθὼς ἡ ἀντήχηση αὐτὴ ἐξαφανίζεται, αὐτὸς γίνεται γνώστης τῆς παρουσίας τῆς πιδὲ εὐχάριστης, καλὰ ἰσορροπημένης καὶ ἔξοχης ἐσωτερικῆς ἐπικοινωνίας. Καὶ ἡ ἐμπειρία αὐτὴ εἶναι τόσο παράξενη καὶ μεγαλειώδης, πού εἶναι πέρα ἀπὸ τὶς δυνάμεις κάποιου νὰ τὴν περιγράψει μὲ λέξεις. Εἶναι ἡ πείρα αὐτὴ, ἡ ὁποία ἀποκαλύπτει τὴν ὑπαρξὴ ἑνὸς ρέοντος ποταμοῦ ἐσωτερικῆς σοφίας. Εἶναι διαμέσου αὐτῆς τῆς ἐμπειρίας, πού ἕνας ὑπῆρέτης τοῦ Θεοῦ λαμβάνει ἀπὸ τὸ Θεὸ ἀπαντήσεις σ' ὅλες τὶς ἱκεσίες του, σ' ἕναν ἐξαιρετικὰ λεπτὸ καὶ εὐχάριστο τόνο. Τότε, σὲ ἀπάντηση ὁποιασδήποτε ἐρώτησης, ἢ ὁποία παίρνει σχῆμα σ' αὐτὴν τὴν κατάσταση ἡμιλιποθυμίας, ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτει σ' αὐτὸν τέτοια βαθιὰ γνώση, πού εἶναι ἀδύνατο γιὰ ἕναν ἄνθρωπο νὰ τὴν ἀνακαλύψει ἀλλοιῶς. Αὐτὸ καὶ μόνο ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα νὰ κερδίσει αὐτὸς μεγαλύτερη πίστη στὸ Θεὸ καὶ μιὰ καλύτερη κατανόηση τῶν θαυμαστῶν Του τρόπων. Ἡ ἱκεσία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ σ' αὐτὴν μ' ἕναν τρόπο ἐκδήλωσης ὅτι Αὐτὸς εἶναι τὸ ἀληθινὸ ἀντικείμενο λατρείας, εἶναι μιὰ πείρα ἢ ὁποία δίνει τὴ δυνατότητα στὸν ἄνθρωπο νὰ

δεῖ τὸ Θεό, σὰν νὰ τὸν ἔβλεπε σ' αὐτὸν τὸν κόσμο. "Ἐτσι ἀρχίζει ν' ἀνήκει ταυτόχρονα καὶ στοὺς δύο κόσμους.

(Ρουχάνι Καζαὶν τόμ. 1 σελ. 260-262 ὑποσημείωση:
Μπραχίην-ε-'Αχμαντίγια)

Σ' ἕναν ἄλλο τύπο ἀποκάλυψης, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει τίποτε νὰ κάνει μὲ τὴν ὑποκειμενικὴ ἐμπειρία τῆς καρδιάς, ἀκούει κανεὶς μιὰ φωνὴ σὰν νὰ μιλά κάποιος πίσω ἀπὸ μιὰ κουρτίνα. Ἡ φωνὴ αὐτὴ εἶναι πολὺ εὐχάριστη καὶ χαρούμενη καὶ ρέει μὲ κάπως ζωηρὸ θῆμα, γεμίζοντας τὴν καρδιά ἐνὸς μὲ ἔκσταση. "Ἴσως τὸ μυαλὸ τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἔχει ἀπασχοληθεῖ μὲ βαθιὰ σκέψη, ὅταν ξαφνικὰ ἀκούγεται αὐτὴ ἡ φωνή. "Ὅταν ἀκούσει αὐτὴ τὴ φωνή, διερωτᾶται ἀπὸ ποῦ ἦρθε καὶ ποιὸς ἔχει ἀπευθυνθεῖ σ' αὐτόν. Τότε κυττάζει ἐμπρὸς-πίσω, σὰν ἕνα ἔκπληκτο πρόσωπο καὶ ἔπειτα ἀρχίζει νὰ ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ φωνὴ προῆλθε ἀπὸ ἕναν ἄγγελο. Ἡ ἐξωτερικὴ αὐτὴ φωνὴ ἀκούγεται συχνὰ καὶ μεταφέρει ἕνα χαρούμενο νέο ὅταν κάποιος στενοχωριέται ὑπερβολικὰ καὶ εἶναι φορτωμένος μὲ λύπη σχετικὰ μὲ κάποιο πρόβλημα.

(Ρουχάνι Καζαὶν τόμ. 1 σελ. 287 ὑποσημείωση:
Μπραχίην-ε-'Αχμαντίγια)

"Ἐχει θεσπισθεῖ ἔτσι, ὥστε ἐκεῖνος πού ἔχει ἕνα μέτρο φωτὸς θὰ φωτισθεῖ περισσότερο. Καὶ σὲ ἐκεῖνον πού δὲν ἔχει τίποτα, δὲν δίνεται τίποτα. Ἐκεῖνος πού φωτίζεται μὲ τὴν ἰκανότητα τῆς ὄρασης, εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ὠφελεῖται ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου. Παρόμοια, ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος δὲν κατέχει τὸ φῶς τῆς ὄρασης, παραμένει ἀνίκανος νὰ δεῖ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου. Ἀληθινά, ἕνα πρόσωπο πού εἶναι λιγώτερο διαφωτισμένο ἐντὸς του, εἶναι ἐπίσης λιγώτερο διαφωτισμένο ἀπ' ἔξω. Ἐκεῖνος πού ἔχει ἐφοδιαστεῖ πιδ ἄφθονα μὲ ἐσωτερικὸ φῶς, θὰ ὠφεληθεῖ ἐπίσης ἄφθονα καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ φῶς.

(Ρουχάνι Καζαὶν τόμ. 1 ὑποσημείωση σελ. 195-196:
Μπραχίην-ε-'Αχμαντίγια)

Ὁ Παντοδύναμος Θεὸς ἔχει χωρίσει τὸ θαυμάσιο σύμπαν Του σὲ τρεῖς κατηγορίες. Πρῶτον, ὁ κόσμος, ὁ ὁποῖος εἶναι φανερὸς καὶ μπορεῖ νὰ γίνῃ κατανοητὸς μὲ τὰ μάτια καὶ τὰ αὐτιά καὶ τ' ἄλλα αἰσθητήρια ὄργανα, ἄμεσα ἢ ἕμμεσα μὲ τὴ βοήθεια τῶν ὀργάνων. Δεύτερον, ὁ κόσμος ὁ ὁποῖος εἶναι κρυμμένος καὶ ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ γίνῃ ἀντιληπτὸς μὲ ἐπαγωγικὴ

αίτιολόγηση και υπόθεση. Τρίτον, ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται ακόμα μακρύτερα από τον κρυμμένο κόσμο, που είναι πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτός και σχεδόν πέρα από το όριο της φαντασίας. Πολλοί λίγοι είναι αυτοί που είναι ένημεροι της ύπαρξής του. Αυτός είναι ένας έντελως άφαντος κόσμος, ο οποίος δεν μπορεί να γίνει αντιληπτός με επαγωγικό τρόπο, παρά μόνο με τη φαντασία. Μπορεί να φθάσει κανείς σ' αυτόν μόνο με τη βοήθεια πνευματικού δράματος, ή αποκάλυψης, ή μιᾶς λέξης από το Θεό και όχι με άλλα μέσα. "Όπως είναι προφανές από την αμετάβλητη θέληση του Θεού, που έκδηλώνεται στη φύση, μπορεί να συμπεράνει κανείς με σιγουριά ότι, καθώς ο Θεός του έχει δώσει τα μέσα να αντιλαμβάνεται τις δυο πρώτες κατηγορίες της δημιουργίας Του, που αναφέρονται παραπάνω, παρόμοια Αυτός θα πρέπει να έχει εφοδιάσει τον άνθρωπο με το μηχανισμό και τα όργανα ν' αντιλαμβάνεται κι εκείνον τον κόσμο της δημιουργίας Του, που αναφέρεται στην τρίτη κατηγορία. Κι αυτά τα μέσα (όπως ήδη έχουμε αναφέρει) συμπεριλαμβάνουν πνευματικά δράματα, αποκάλυψη και το λόγο του Θεού. Ο τρόπος αυτός της επικοινωνίας δεν μπορεί να υποθεθεί ποτέ ότι δεν λειτουργεί ή ότι έχει παύσει έντελως σε κάποια εποχή. "Όχι, αλλά αυτοί που έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις, είναι πάντοτε προικισμένοι με αυτόν και θα συνεχίσουν να είναι προικισμένοι με τον ίδιο.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 2: Σούρμα Χάσμα-ε-Άρια σελ. 127)

ΑΓΓΕΛΟΙ

Μαθαίνει κανείς από μιὰ βαθύτερη μελέτη του 'Ιεροῦ Κορανίου, ότι όχι μόνο για τὴ μὀρφωση καὶ ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ για τὴν προοδευτικὴ ἀνάπτυξη ὀλόκληρου τοῦ σύμπαντος, εἶναι ἀπαραίτητοι ὀρισμένοι μεσάζοντες μεταξύ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς δημιουργίας Του. Ὑπάρχουν καθαρὲς ἐνδείξεις στοῦ 'Ιεροῦ Κοράνιο, πὸ ὀδηγοῦν κάποιον νὰ πιστέψει ὀτι τὰ ἅγια ὄντα, γνωστὰ ὄς ἄγγελοι, ἔχουν εἰδικὲς σχέσεις με ποικίλα οὐράνια σώματα. Μερικὰ ἀπ' αὐτὰ, με τὰ εἰδικὰ προσόντα τους κυβερνοῦν τὸ φαινόμενο τῆς κίνησης τῶν ἀνέμων καὶ μερικὰ προκαλοῦν τὴν πτώση τῆς βροχῆς. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, ὑπάρχουν ἄλλα, πὸ ἀποστέλλονται για νὰ προκαλέσουν κάποιες ἄλλες κοσμικὲς ἐπιδράσεις πὸ ἄ κατέβουν στὴ γῆ.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 3 σελ. 70: Ταουζιχ-ε-Μαράμ σελ. 22)

Θὰ πρέπει νὰ ὑπενθυμίσουμε ὀτι, σύμφωνα με τὸ 'Ισλάμ,

οί ἄγγελοι δὲν κατέχουν ἰκανότητες ἀνώτερες ἱεραρχικά ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ κατέχουν οἱ ἄνθρωποι. Γι' αὐτούς, τὸ ὅτι ἔχουν ἀνάλαβει τὸ ρόλο τῶν μεσολαβητῶν ἀνάμεσα στὸ φυσικὸ καὶ πνευματικὸ κόσμο, δὲν δείχνει ἀπὸ μόνου τοῦ τὴν ἀνωτερότητά τους. Σύμφωνα μὲ τὸ Ἱερὸ Κοράνιο, αὐτοὶ ἔχουν προοριθεῖ γι' αὐτὲς τὶς λειτουργίες σὰν ὑπηρέτες.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 3 σελ. 74: Ταουζιχ-ε-Μαράμ σελ. 26)

Τί ἐννοεῖται μὲ τὴν κάθοδο τῶν ἀγγέλων, θὰ μπορούσε κάποιος νὰ ἀναρωτηθεῖ! Ἄς γίνῃ γνωστὸ, λοιπόν, ὅτι σύμφωνα μὲ τοὺς καθορισμένους τρόπους τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἕνας Ἀγγελιοφόρος, ἢ ἕνας Προφήτης, ἢ ἕνας Μουχαντιθ κατεβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ γιὰ νὰ ἀναμορφώσει τὸ ἀνθρώπινο γένος, μαζὶ μ' αὐτὸν πάντα κατεβαίνουν αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι γιὰ νὰ σπεύρουν τὸ σπέρμα τῆς καθοδήγησης σὲ δεκτικὲς καρδιές. Τὶς κάνουν νὰ κλίνουν πρὸς τὴν καλωσύνη. Συνεχίζουν, ἔτσι, νὰ κατεβαίνουν μέχρι ποὺ νὰ διαλυθεῖ τὸ σκοτάδι τῆς ἀγνοίας καὶ τῆς ἀπιστίας, ἀπὸ τὸ χάραμα μιᾶς καινούργιας μέρας πίστεως καὶ τιμιότητος. Τὸ Ἱερὸ Κοράνιο μιλάει γι' αὐτὸ στοὺς στίχους:

«Ἔτσι, κατεβαίνουν ἄγγελοι καὶ τὸ Πνεῦμα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου τους, σχετικὰ πρὸς κάθε ζήτημα. Εἶναι παντοῦ εἰρήνη, ὥσπου νὰ ἔρθῃ ἡ αὐγή». (97:5-6)

Ἡ κάθοδος τῶν ἀγγέλων καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γίνονται ὅταν ἕνας ἄνθρωπος μὲ ἐξαιρετικὲς ἰκανότητες, φορώντας τὸ χιτῶνα τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Θεοῦ, ὄντας εὐλογημένος μὲ τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ, κατεβαίνει στὴ γῆ. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἰδιαίτερα χορηγημένο σ' αὐτόν.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 3 ὑποσημείωση σελ. 12: Φάθ-ε-Ἰσλάμ σελ. 12, ὑποσημείωση)

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧ (JIHAD)

Τὸ Ἰσλάμ ποτὲ δὲν ὑποστήριξε τὸν ἐξαναγκασμὸ. Ἐὰν τὸ Ἱερὸ Κοράνιο, τὰ βιβλία τοῦ Χαντὶς καὶ ἱστορικὲς καταγραφὲς ἐξετασθοῦν προσεκτικὰ καί, ὅσο εἶναι δυνατό, μελετηθοῦν καὶ ἀκουσθοῦν μὲ ἐπιμέλεια, εἶναι ὑποχρεωμένος κανεὶς νὰ φθάσῃ στὸ θετικὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ ἰσχυρισμὸς πὼς τὸ Ἰσλάμ ἐπέτρεψε τὴν χρῆση τοῦ ξίφους γιὰ τὴν ἐξάπλωση τῆς θρησκείας, εἶναι αἰσχρὸς καὶ ὀλότελα ἀβάσιμος. Στὴν πραγματικότητα,

αυτή είναι η άποψη που υποστηρίζεται από εκείνους που δεν έχουν μελετήσει το Ίερό Κοράνιο, ή τις Παραδόσεις, ή αξιόπιστες πηγές της Ίσλαμικής Ιστορίας, χωρίς προκατάληψη. "Οχι μόνο αυτό, αλλά μερικοί έχουν φτάσει στο σημείο να έπινοούν ψέματα και να επιβάλλουν αβάσιμες κατηγορίες χωρίς συστολή. Ξέρω ότι πλησιάζει γρήγορα ο χρόνος που εκείνοι που πεινάνε και διψάνε για Άλήθεια θα δουν την άπάτη τους. Μπορεί μια θρησκεία να περιγράφεται σαν θρησκεία έξαναγκασμού, όταν το Ίερό Βιβλίο, το Κοράνιο, έχει απαγορεύσει κατηγορηματικά τη χρήση βίας για την εξάπλωση της πίστης; Νά τί λέει το Ίερό Κοράνιο:

لا اكراه في الدين

«Δεν υπάρχει έξαναγκασμός στη θρησκεία».

Μπορούμε να κατηγορήσουμε εκείνο το μεγάλο Προφήτη για χρήση βίας έναντιόν των άλλων, ο οποίος, για δεκατρία χρόνια, μέρα και νύχτα, προέτρεπε όλους τους Συντρόφους του στη Μέκκα να μην ανταποδίδουν κακό στο κακό, αλλά να έχουν υπομονή και να συγχωρούν; "Όταν, όμως, η κακία του έχθρου ξεπέρασε όλα τα όρια και όταν όλοι οι διάφοροι λαοί γύρω του έκαναν συγκεκριμένες προσπάθειες για να έξολοθρεύσουν το Ίσλάμ, το γνώρισμα του Θεού ότι Αυτός πάντα υπερασπίζει τους άγαπημένους Του, έτσι άξίωσε:

«Άφισε αυτούς που σήκωσαν το σπαθί να άφανισθούν από το σπαθί».

Διαφορετικά, με κανένα τρόπο το Ίερό Κοράνι δεν έχει έπιτρέψει βία στη θρησκεία. Έάν κατά κάποιο τρόπο είχε χρησιμοποιηθεί βία για να κερδίσουν προσήλυτους και οι Σύντροφοι του Ίερού μας Προφήτη ήταν ο καρπός της βίας, θα ήταν άδύνατο γι' αυτούς να έχουν δείξει κατά την περίοδο δοκιμασιών τέτοια σταθερότητα και ειλικρίνεια, που μόνο άληθινοί πιστοί μπορούν να έκδηλώσουν. Η άφοσίωση και η πίστη των Συντρόφων του κυρίου μας, του ιερού Προφήτη (είρήνη έπ' αυτού), είναι ένα γεγονός τόσο γνωστό, που δεν χρειάζεται σχόλια από έμάς. Δεν είναι μυστικό ότι μεταξύ αυτών υπάρχουν παραδείγματα άφοσίωσης και σταθερότητας παράλληλα των οποίων είναι δύσκολο να βρεθούν στα χρονικά άλλων έθνων αυτό το σωμα των πιστών δεν δίστασε σε άφοσίωση και σταθερότητα ούτε κάτω από τον κραδασμό σπαθιών. Άντιθετα, στο λόγο του "Έξοχου και Ίερού τους Προφήτη, άς είναι η είρήνη και οι εύλογίες του Άλλάχ έπ' αυτού, έδειξαν τέτοια

σταθερότητα, πού κανέννας άνθρωπος δέν μπορεί νά δείξει, έκτός εάν ἡ καρδιά του καί τὸ στήθος του ἔχουν φωτιστεῖ με τὸ φῶς τῆς πίστεως. Ἔτσι, ὁ ἐξαναγκασμὸς δέν εἶχε κανένα ρόλο νά παίξει στὸ Ἰσλάμ.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 15, Μασίχ Χιντουστάν Μετν Πρόλογος σελ. 11-12)

Κανέννας ἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς Μουσουλμάνους πού ἔζησε ποτὲ δέν ἰσχυρίστηκε ὅτι θὰ ἔπρεπε νά χρησιμοποιηθεῖ θία γιὰ τὴν ἐξάπλωση τοῦ Ἰσλάμ. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, τὸ Ἰσλάμ ἔχει εὐημερήσει πάντα θασισζόμενο στὶς ἔμφυτες ιδιότητες ὑπεροχῆς. Ἐκεῖνοι πού ἔχουν τὴ διάκριση νά ὀνομάζονται Μουσουλμάνοι, ἀλλὰ πιστεύουν ὅτι τὸ Ἰσλάμ θὰ πρέπει νά ἐξάπλωθεῖ με θία, φαίνεται πὼς δέν γνωρίζουν τὶς ἔμφυτες ὁμορφιές τοῦ Ἰσλάμ.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 15, Τιριακούλ Κουλούμπ σελ. 35, ὑποσημείωση)

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Ὄταν οἱ εὐλογίες τοῦ Ἀλλάχ εἶναι κοντά, Αὐτὸς δίνει τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς προσευχῆς. Ἡ καρδιά ἀναταράσσεται, θερμαίνεται καί ἀρχίζει νά λάμπει. Ὄταν, ὅμως, ἡ στιγμή δέν εἶναι κατάλληλη γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς προσευχῆς, ἡ καρδιά στερεῖται ἐκείνη τὴν ἡρεμία πού προκύπτει ὅταν στρέφει κανεὶς πρὸς τὸ Θεό. Ὅμως, ὅσο καί νά προσπαθῆσει κανεὶς, ἡ καρδιά δέν ἀνταποκρίνεται δείχνοντας προθυμία. Αὐτὸ συμβαίνει γιὰτι μερικὲς φορές ὁ Θεὸς ἀσκεῖ τὴν προσταγὴ Του, ὥστε νά γίνεῖ ἡ θέλησή Του, καί ἄλλες φορές Αὐτὸς κάνει παραχωρήσεις στὴν προσευχὴ τῶν ὑπηρετῶν Του.

Νά, γιὰτι, ὅσο δέν ἀντιλαμβάνομαι τὰ σημάδια τῆς θέλησης τοῦ Θεοῦ, δέν ἔχω πολλὰς ἐλπίδες γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς προσευχῆς. Σὲ τέτοιες στιγμὲς, ἐνδίδω στὴ θέληση τοῦ Κυρίου μου με μεγαλύτερη εὐχαρίστηση ἀπὸ αὐτὴν πού παίρνω ἀπὸ τὴν ἀποδοχὴ τῆς προσευχῆς. Πράγματι, γνωρίζω ὅτι οἱ εὐλογίες καί οἱ καρποὶ αὐτῆς τῆς ὑποταγῆς στὴ θέληση τοῦ Θεοῦ εἶναι πολὺ σπουδαιότερες.

(Μαλφουζάτ τόμος 1, σελ. 440)

ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΜΑΣ

54. Ἡ οὐσία τῆς πίστεως μας εἶναι: **لااله الاالله محمد رسول الله**

Λά Ἰλαχά Ἰλλαχάχ Μοχάμαντουρ Ρασούλαλλαχ.

Δὲν ὑπάρχει ἄλλος Θεὸς ἀπὸ τὸν Ἀλλάχ καὶ ὁ Μωάμεθ εἶναι ὁ Ἀγγελιοφόρος Του. Ἡ πίστη μας, τὴν ὁποία ἔχουμε σ' αὐτὴν ἐδῶ τῆ ζωῆ ἐπάνω στὴ γῆ καὶ στὴν ὁποία θὰ συνεχίσουμε νὰ εἴμαστε σταθερὰ προσηλωμένοι ὡς τὴν ὥρα πού θὰ περάσουμε στὸν ἐπόμενον κόσμον, εἶναι ὅτι ὁ πνευματικός μας ἡγέτης καὶ κύριος, ὁ Μωάμεθ, εἰρήνη καὶ οἱ εὐλογίες τοῦ Ἀλλάχ ἐπ' αὐτοῦ, εἶναι ἡ Σφραγίδα τῶν Προφητῶν καὶ ὁ Καλύτερος τῶν Ἀγγελιοφόρων. Στὰ χέρια του ἡ θρησκεία ἔχει τελειοποιηθεῖ καὶ ἔχει ὀλοκληρωθεῖ ἢ εὐλογία τοῦ Ἀλλάχ πού ὀδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὸ σωστὸ μονοπάτι καὶ περαιτέρω στὸ Θεὸ τὸν Ἴδιο. Ἐμεῖς ἔχουμε αὐτὴ τὴ θετικὴ πίστη μὲ ἀπόλυτη σιγουριὰ ὅτι τὸ Ἱερὸ Κοράνι εἶναι ἡ ἐπισφράγιση ὅλων τῶν Θεῶν βιβλίων, καὶ οὔτε ἓνα ἴωτα δὲν μπορεῖ νὰ προστεθεῖ ἢ νὰ ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τὶς καθορισμένους διδασκαλίες, ἀπαγορεύσεις, ἐντολές καὶ προσταγές. Δὲν θὰ ὑπάρξει καμιὰ ἀποκάλυψη ἢ λέξις ἀπὸ τὸ Θεὸ πού νὰ μπορεῖ νὰ διορθῶσει, ἢ νὰ καταργήσῃ, ἢ νὰ ἀλλάξῃ, ἢ νὰ τροποποιήσῃ κάποια ἀπὸ τὶς προσταγές τοῦ Ἱεροῦ Κορανίου. Ἐὰν κάποιος ἐγκρίνει τέτοιες ἀπόψεις, κατὰ τὴ γνώμη μας, παύει νὰ ἀνήκει στὸ σῶμα τῶν πιστῶν καὶ ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα γίνεται ἄπιστος.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 3: Ἰζάλα-ε-Ἀουχάμ)

(Σημείωση) (διαθέσιμη στὸ κείμενο Μουμπάχαλα)

ᾧ ἔσεῖς πού κατοικεῖτε στὴ γῆ! Καὶ ᾧ ἔσεῖς ἀνθρώπινα πνεύματα πού διαμένετε στὴν ἀνατολὴ ἢ στὴ δύση! Σὰς καλῶ μὲ μεγάλη σοβαρότητα νὰ δεχθεῖτε τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ μόνη ἀληθινὴ πίστη σήμερον στὸν κόσμον εἶναι τὸ Ἰσλάμ καὶ ὅτι ὁ Ἀληθινὸς Θεὸς εἶναι Ἐκεῖνος ὁ Θεὸς πού μνημονεύεται στὸ Ἱερὸ Κοράνι, καὶ ἐκεῖνος ὁ προφήτης πού ἔχει αἰώνια πνευματικὴ ζωὴ—αὐτὸς πού ἐδρεύει στὸ θρόνον τῆς δόξας καὶ τῆς ἀγνότητος— εἶναι ὁ Ἱερὸς Προφήτης Μωάμεθ, ὁ ἐκλεκτός, εἰρήνη καὶ οἱ εὐλογίες τοῦ Ἀλλάχ ἐπ' αὐτοῦ.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 15: Τιριάκ-ουλ-Κουλούμπ σελ. 7)

ΑΜΑΡΤΙΑ

Ἡ ἁμαρτία—πού εἶναι βέβαια ἓνα δηλητήριο—γεννιέται ὅταν

Ένας άνθρωπος στερείται ύπακοης προς τὸ Θεὸ καὶ εἶναι κενὸς ἀπὸ τὴν ἀγάπη Του καὶ τὴ στοργικὴ Του ἀνάμνηση. Ἡ μοίρα ἑνὸς ἀνθρώπου τοῦ ὁποῖου ἡ καρδιά ἔχει ψυχραθεῖ πρὸς τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὅπως ἐκείνη ἑνὸς ξερριζωμένου δένδρου, πού δὲν εἶναι πιά ἱκανὸ νὰ ἀντλήσει τὸ σφρίγος τῆς ζωῆς ἀπὸ τὸ ἔδαφος. Ὅπως ἀκριβῶς ἕνα δέντρο ξεραίνεται καὶ ξεψυχᾷ, ἔτσι, ὅπως ἡ ξηρασία τοῦ δέντρου, ἡ ἁμαρτία κατασυντρίβει τὴν καρδιά. Ἡ θεραπεία γι' αὐτὴ τὴν κατάσταση ξηρασίας, σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τῆς φύσης, εἶναι τριῶν τύπων:

(1) Ἀγάπη, (2) Ἰστιγφάρ, π.χ. ζήτηση συγχώρεσης ἀπὸ τὸν Ἀλλάχ. Αὐτὸ κατὰ γράμμα σημαίνει ἐπιθυμία νὰ θάψουμε ἢ νὰ καλύψουμε, ὑπενθυμίζοντας ὅτι ὅσο ἡ ρίζα τοῦ δέντρου εἶναι θαμμένη μέσα στὸ ἔδαφος, μπορούμε νὰ ἐλπίζουμε ὅτι θὰ φέρει πράσινο φύλλωμα. (3) Τὸ τρίτο φάρμακο εἶναι τὸ Τάουμπα, τὸ ὁποῖο σημαίνει νὰ στραφοῦμε πρὸς τὸ Θεὸ μὲ ταπεινοφροσύνη ἀντλώντας τὸ σφρίγος τῆς ζωῆς, καὶ νὰ φέρουμε τοὺς ἑαυτοὺς μας πιὸ κοντὰ σ' Αὐτόν, νὰ ἐλευθερωθοῦμε μὲ τὴ βοήθεια ἐνάρετων πράξεων ἀπὸ τὸ ἐγκλειόμενο κάλυμμα τῆς ἁμαρτίας. Τὸ Τάουμπα δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἀπλῶς μὲ λόγια· πράγματι τὸ Τάουμπα μπορεῖ νὰ ὀλοκληρωθεῖ μόνο μὲ τὴ βοήθεια ἐνάρετων πράξεων. Ὅλες οἱ ἐνέργειες καλωσύνης στοχεύουν στὴν ἐπίτευξη τῆς ὀλοκλήρωσης τοῦ Τάουμπα.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 12 σελ. 328:

Σιραζουντίν Ἰσαι κέ Τσάρ Σαβαλόν κὰ Ζαθάμπ σελ. 2-3)

ΣΩΤΗΡΙΑ

Τὸ δόγμα τῆς σωτηρίας (ὅτι ἡ ἐξελέωση μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ μέσω τῆς σταύρωσης τοῦ Ἰησοῦ, εἰρήνη ἐπ' αὐτοῦ), ὅπως ἀναφέρεται στὰ Εὐαγγέλια, ἔχει ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Κοράνιο. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Ἱερὸ Κοράνιο θεβαιώνει ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ἕνας εὐγενῆς προφήτης τοῦ Θεοῦ καὶ δηλώνει ὅτι εἶναι πολὺ ἀγαπητὸς καὶ κοντὰ σ' Αὐτόν, καὶ τὸν περιγράφει ὡς εὐγενῆ καὶ ἀξιοπρεπῆ στὴ συμπεριφορά, τὸν παρουσιάζει ὡς ἕνα ἀπλὸ ἄνθρωπο. Ἐπίσης, τὸ Ἱερὸ Κοράνιο δὲν παραδέχεται ἀρχικὰ τὴν ἰδέα ὅτι χάρις τῆς ἐξιλέωσης, τὸ θᾶρος ἑνὸς ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου μπορεῖ νὰ μεταφερθεῖ σὲ ἕναν ἄλλο ἄθωο ἄνθρωπο. Παρόμοια, ἡ ἀνθρώπινη λογικὴ δὲν παραδέχεται οὔτε τὴν ἰδέα ὅτι γιὰ τὸ ἁμάρτημα τοῦ Γιάννη, θὰ πρέπει νὰ ἐναχθεῖ ὁ Κώστας. Ἀκόμη καὶ ἐγκόσμιες κυβερνήσεις δὲν ἔχουν ποτὲ συγκατατεθεῖ σ' αὐτὴ τὴν ἰδέα. Ἀλλοίμονο, ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἰδέα τῆς ἐξιλέωσης, οἱ Ἄριοι ἔκαναν τὸ ἴδιο λάθος πού ἔκαναν

καὶ οἱ Χριστιανοί. Καὶ αὐτοὶ ἔχασαν τὸ στόχο. Σύμφωνα μετὰ τὸ δόγμα τῶν Ἀρίων, τόσο ἡ μεταμέλεια, ὅσο καὶ ἡ ζήτησις συγχώρεσης εἶναι ἐντελῶς χωρὶς νόημα. Ἡ μετενσάρκωσις εἶναι ἡ καθορισμένη τιμωρία στοῦ δόγμα τῶν Ἀρίων, πού πιστεύουν ὅτι ἔάν ἕνα ἄτομο δὲν ὑποβληθεῖ σὲ διαφορὰς μετενσαρκώσεως γιὰ τὸ ὅτι διέπραξε ἔστω καὶ ἕνα μόνον παράπτωμα, ἡ συγχώρησις εἶναι ἀδύνατη.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 23, σελ. 414: Τσάσμα-ε-Μαριφάτ σελ. 44)

ΩΣΤΕ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟ

Τὸ Ἰσλάμ ἀναπτύσσει τὸ πιὸ ὑπέροχο δόγμα ὅτι κατὰ τὴν περίοδο πού μεσολαθεῖ μετὰ τὸ θάνατο, κάθε ψυχὴ ἐνδύεται μετὰ ἕνα εἶδος σώματος πού εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴν αἴσθησις εὐχαρίστησις καὶ μαρτυρίου. Δὲν μπορούμε νὰ περιγράψουμε μετὰ ἀκρίβεια ἀπὸ ποιά οὐσία εἶναι φτιαγμένο αὐτὸ τὸ σῶμα. Ὅσον ἀφορᾷ αὐτὸ τὸ θνητὸ σῶμα, αὐτὸ παύει νὰ ὑπάρχει. Ἐπὶ πλέον, ποτὲ δὲν ἔχει παρατηρηθεῖ ἀπὸ κανέναν ὅτι ἡ ἴδια σωματικὴ μάζα ξαναζωντανεῖ μετὰ στὸν τάφο. Ἀντίθετα, αὐτὸ τὸ σῶμα, συχνὰ ἀποτεφρώνεται καὶ πολλὰς φορὰς σοροὶ διατηροῦνται στὰ μουσεῖα, ἢ κρατοῦνται διαφορετικὰ ἔξω ἀπὸ τὸν τάφο γιὰ μεγάλη περίοδο. Ἐάν ἦταν τὸ ἴδιο σῶμα αὐτὸ πού θὰ ξαναζωντανεῖ, θὰ ἦταν πολὺ πιθανὸν νὰ τὸ εἶχαν παρατηρήσει νὰ συμβαίνει αὐτὸ οἱ ἄνθρωποι. Παρ' ὅλα αὐτὰ, ἡ ἀναγέννησις τοῦ νεκροῦ εἶναι πολὺ ἐμφανὴς ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ Ἱεροῦ Κορανίου. Κατὰ συνέπειαν, πρέπει νὰ πιστέψει κανεὶς ὅτι οἱ νεκροὶ ἀναγεννιοῦνται σὲ τέτοιες μορφὰς πού δὲν μπορούμε νὰ δοῦμε. Εἶναι πολὺ πιθανὸ αὐτὸ τὸ πνευματικὸ σῶμα νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ μερικὰ ὑψηλὰ διυλισμένα συστατικὰ στοιχεῖα αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ σώματος. Ἐχοντας, ἔτσι, ἡ ψυχὴ ἐφοδιαστεῖ μετὰ ἕνα σῶμα, οἱ ἄνθρωπινες αἰσθήσεις ἀποκαθίστανται. Ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ καινούργιο σῶμα εἶναι πολὺ περισσότερο ἀραιὸ καὶ αἰθέριο στὴ φύση του, ἀνοίγεται σ' αὐτὸ μιὰ πολὺ εὐρύτερη λεωφόρος δραμάτων καὶ ἀποκαλύψεων.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 13, σελ. 70-71: Κιτάμπ ουλ Μπαρίγια σελ. 52 ὑποσημείωσις)

Ἡ ΨΥΧΗ

Ἡ ἔρευνα ἀποκαλύπτει ὅτι τὸ σῶμα εἶναι ἡ μητέρα τῆς ψυχῆς. Ἡ ψυχὴ δὲν πέφτει μετὰ στὴ μήτρα τῆς ἐγγύου γυναίκας

ἀπό ψηλά. Ἀντίθετα, εἶναι ἕνα εἶδος φωτὸς ποὺ θρῖσκεται ἐμ-
φυτο στὸ σπερματικὸ ὕγρὸ ποὺ ἀρχίζει νὰ λάμπει μὲ τὴ φυσικὴ
ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου. Οἱ ἱερὲς ἀποκαλύψεις τοῦ Θεοῦ μᾶς
βοηθοῦν νὰ καταλάβουμε ὅτι ἡ ψυχὴ γεννιέται μέσα στὴν ἐμ-
βρυακὴ μάζα ποὺ ἀρχίζει νὰ παίρνει σχῆμα ἀπὸ τὸ σπερματικὸ
ὕγρὸ μέσα στὴ μήτρα. Ὅπως δηλώνει Αὐτὸς στὸ Ἱεροῦ Κοράνιο:

ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τότε Ἑμεῖς μεταμορφώνουμε τὸ σῶμα,
ποὺ προετοιμάσθηκε μέσα στὴ μήτρα, σὲ μιὰ καινούργια δη-
μιουργία καὶ ἀναπτύσσουμε ἀπὸ αὐτὸ μιὰ καινούργια μορφή
ὑπαρξης, ποὺ ἀναφέρεται ὡς ψυχὴ. Βέβαια, ὁ Θεὸς εἶναι ἡ
πηγὴ πολλῶν εὐλογιῶν καὶ εἶναι ἕνας τέτοιος Δημιουργὸς ποὺ
δὲν ὑπάρχει ὁμοίος Του.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 10, Ἱσλάμι Οὐσσὺλ κι Φιλῶσφι σελ. 7)

Ὅπως κανένας κῆπος δὲν μπορεῖ νὰ ἀνθίσει χωρὶς νερό,
καμιὰ πίστη δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ζωντανὴ χωρὶς καλὲς πρά-
ξεις. Εἶναι ἄσκοπο νὰ ἔχει κανεὶς πίστη χωρὶς ἐνάρετες πρά-
ξεις ὅπως ἀκριβῶς καλὲς πράξεις, χωρὶς πίστη, εἶναι μιὰ μά-
ταιη ἐπίδειξη. Σύμφωνα μὲ τὸ Ἱσλάμ, ὁ παράδεισος στὴν πρα-
γματικότητα εἶναι ἡ ἀντανακλώμενη εἰκόνα τῆς πίστεως καὶ τῶν
καλῶν πράξεων μας. Δὲν εἶναι κάτι καινούργιο ποὺ θὰ σταλεῖ
στὸν ἄνθρωπο ἀπὸ ἔξω, στὴν πραγματικότητα δημιουργεῖται ἐ-
σωτερικά. Ὁ παράδεισος κάθε ἀνθρώπου γεννιέται ἀπὸ τὴν
πίστη του καὶ τὶς καλὲς του πράξεις, τὸν ὁποῖο ἀρχίζει νὰ δοκι-
μάζει καὶ νὰ ἀπολαμβάνει σ' αὐτὴν ἀκριβῶς τὴ ζωὴ.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 10: Ἱσλάμι Οὐσσὺλ κι Φιλῶσφι σελ. 76)

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΩΓ ΚΑΙ ΜΑΓΩΓ

Οἱ Γῶγ καὶ Μαγῶγ εἶναι ἕνας λαὸς ποὺ ξεπερνᾷ ὅλους
τοὺς ἄλλους στὴν ἱκανότητά του νὰ θάζει τὴ φωτιὰ σὲ διάφο-
ρες χρήσεις καὶ εἶναι πράγματι πρωτοπόροι σ' αὐτὸν τὸν τομέα.
Τὰ ἀκριβῆ τους ὀνόματα (Σημείωση: στὰ ἀραβικὰ Γιαζούζ καὶ
Μαζούζ προέρχονται ἀπὸ τὴ λέξη Ἀτζίζ, ἡ ὁποία σημαίνει φω-
τιὰ), δείχνουν ὅτι ὅλες οἱ ἐπινοήσεις τους, πλοῖα, τραῖνα, ἢ ἄλ-
λες μηχανές, θὰ χρησιμοποιοῦσαν ὡς καύσιμα τὴ φωτιὰ. Καὶ
θὰ διεξῆγαν τὶς μάχες τους μὲ πυροβόλα ὅπλα. Θὰ ξεπερνοῦ-
σαν ὅλα τὰ ἄλλα ἔθνη στὴ γῆ στὴ χρῆση πυρῶν. Γι' αὐτὸ ὀνο-

μάζονται ὄλοι Γιαζούζ και Μαζούζ. Προφανῶς, εἶναι τὰ εὐρωπαϊκὰ ἔθνη πού στήν ἐπιστήμη χρησιμοποίησῃς πυρὸς εἶναι τόσο ἱκανά, πεπειραμένα και διακεκριμένα, πού δὲν χρειάζεται να μελετηθεῖ λεπτομερῶς σχετικὰ. Εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ Εὐρωπαῖοι πού ἔχουν ἀναφερθεῖ ὡς Γῶγ και Μαγῶγ στίς παλαιῆς γραφῆς πού δόθησαν στοὺς Ἰσραηλίτες προφῆτες. Ἀκόμα και ἡ Μόσχα ἀναφέρεται ἐκεῖ ὀνομαστικὰ, πού ἦταν ἡ πρωτεύουσα τῆς ἀρχαίας Ρωσίας. Ἦταν προκαθορισμένο ὅτι ὁ Ὑπεσχημένος Μεσσίας θὰ ἐμφανιζόταν τὴν ἐποχὴ τῶν Γῶγ και Μαγῶγ.

(Ρουχάνι Καζαῖν τόμ. 14: Ἀγιάμους Σούλχ σελ. 182-183)

ΕΠΟΧΗ ΦΩΤΟΣ

Ὅπως παρατηρεῖτε τὸ φρούτο νὰ ἐμφανίζεται στήν ἐποχὴ του, ἔτσι και τὸ Φῶς κατεβαίνει κατὰ τὸν ὀρισμένο χρόνο του· κανένας δὲν μπορεῖ νὰ τὸ προκαλέσει νὰ πέσει νωρίτερα· ἐρχεται μὲ δικὴ του συγκατάθεση, οὔτε μπορεῖ κανεὶς νὰ παρεμποδίσει τὸ πέρασμά του ὅταν ἀρχίσει νὰ κατεβαίνει. Θὰ ὑπάρξουν λογομαχίες και ἀμφισθητήσεις, ἀλλὰ στὸ τέλος ἡ Ἀλήθεια πρέπει νὰ κυριαρχήσει. Εἶναι ἔτσι, γιατί αὐτὸ δὲν εἶναι ἔργο ἀνθρώπων, οὔτε περιλαμβάνεται στὴ δύναμη τῶν παιδιῶν τοῦ Ἀδάμ. Εἶναι ἔργο τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ, ὁ Ὅποιος ἐναλλάσσει τὶς ἐποχές, ἀλλάζει τοὺς καιροὺς και φέρνει τὴν ἡμέρα ἀπὸ τὴ νύχτα και τὴ νύχτα ἀπὸ τὴν ἡμέρα. Μολοντί Αὐτὸς δημιουργεῖ τὸ σκοτάδι, τὸ φῶς εἶναι αὐτὸ πού πραγματικὰ ἐπιθυμεῖ. Αὐτός, ἐπίσης, ἐπιτρέπει τὴν εἰδωλολατρεία νὰ ἐπεκταθεῖ, και ὁμως ἐπιθυμεῖ νὰ δεῖ τὴν Ἐνότητα νὰ εὐημερεῖ. Δὲν θέλει νὰ μοιράζεται τὸ μεγαλεῖο Του μὲ ἄλλους. Ἀπὸ τότε πού γεννήθηκε ὁ ἀνθρωπος, ὡς τὴν ὥρα πού θὰ πάψει νὰ ὑπάρχει, αὐτὸς εἶναι ὁ ἀμετάβλητος νόμος, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ παραμείνει στὸ πλευρὸ τῆς Ἐνότητας (πίστη στὴ Μοναδικότητα τοῦ Θεοῦ).

(Ρουχάνι Καζαῖν τόμ. 65: Μασὶ Χιντουστάν Μεῖν σελ. 65)

ᾠ Θεέ, ᾠ Δημιουργέ πραγμάτων, Πού μὲ προστατεύεις ἀπὸ τὸ νὰ ἐκτεθῶ, Ἐσὺ εἶσαι Προνοητικὸς.

ᾠ Ἀγαπημένε μου, Εὐεργέτη μου, Ὑποστηρικτὴ μου.

Εἶναι ἀπόλυτα ἀπὸ χάρη, πού Ἐσὺ διάλεξες ἐμένα, Ἀλλοιῶς δὲν ὑπῆρχε ἔλλειψη ὑπηρετῶν στήν αὐλή Σου.

Ἐκεῖνοι ποὺ συνήθιζαν νὰ πρεσβεύουν τὴ φιλία, ἔγιναν ἐχθροί.
Ἄλλὰ Ἐσὺ ποτὲ δὲν μὲ ἐγκατέλειψες, ὦ φίλε στὴν ἀνάγκη.

ὦ ἀγαπημένε, ὁ Ὅποιος δὲν ἔχεις ἴσο, τὸ καταφύγιο
τῆς ζωῆς μου.

Ἐπαρκῆς γιὰ μένα εἶσαι Ἐσὺ, χωρὶς Ἐσένα εἶμαι ἕνα μηδενικό.

Χωρὶς τὴν καλωσύνη Σου, θὰ γινόμουν σκόνη.
Τότε πῶς καὶ ποῦ πετιέται ἐκείνη ἡ σκόνη, μόνο ὁ Ἄλλάχ
γνωρίζει.

ὦ πῶς ποθῶ στὸ μονοπάτι Σου, ἡ ζωὴ μου, τὸ σῶμα μου καὶ
ἡ καρδιά μου νὰ θυσιαστοῦν.
Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω πῶς θὰ μποροῦσε ποτὲ κανεὶς
νὰ ἀγαπήσει ὅπως Ἐσὺ.

Πέρασα τὶς πρῶτες μέρες μου κάτω ἀπὸ τὴν ἀγαθὴ Σου σκιά.
Μὲ ἔφερες στὴν ἀγκαλιά Σου σὰν θυζανιάρικο παιδί.

Δὲν ἤμουν ποτὲ μάρτυρας τόσης ἀφοσίωσης στὴν ἀνθρώπινη
φυλὴ ὅσης Ἐσὺ κατέχεις.
Δὲν ὑπάρχει φίλος ποῦ νὰ μπορεῖ νὰ εὐσπλαχνίζεται ὅπως Ἐσὺ.

Λένε ὅτι κανένας δὲν εἶναι ἀποδεκτὸς χωρὶς ἀξία.
Κύριε, ἂν καὶ ἤμουν χωρὶς ἀξία, μοῦ δόθηκε ἕνας σταθμὸς
στὴν αὐλή Σου.

Μὲ κατέκλυσε με τέτοια εὐνοια καὶ καλωσύνη
Ποῦ δὲν μπορεῖ νὰ ἐξιστορηθεῖ μέχρι τὸ τέλος τοῦ χρόνου.

(Ρουχάνι Καζαὶν τόμ. 2: Μπραχίην-ε-Ἀχμαντίγια μέρος 5, σελ. 127)

ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΡΑΝΙΟ

Τὸ Ἱερὸ Κοράνιο εἶναι ἕνας θησαυρὸς, ἀλλὰ εἶναι λίγοι
ἐκεῖνοι ποῦ τὸ γνωρίζουν αὐτό.

(Μαλφοζάτ τόμ. 2, σελ. 344)

Τὸ Ἱερὸ Κοράνιο εἶναι τόσο ἔνδοξο, ποῦ τίποτε ἄλλο δὲν
μπορεῖ νὰ τὸ ξεπεράσει σὲ δόξα. Εἶναι ὁ Ἄλ-Χακάμ, αὐτὸς ποῦ
ἡ κρίση του εἶναι τελικὴ· εἶναι ὁ Μουχάμαντ, π.χ. μιὰ σύνοψη

για όλες τις καθοδηγήσεις. Εκεί βρίσκεται κάθε επιχείρημα που μπορεί κανείς να χρειαστεί. Είναι αυτό το Βιβλίο το οποίο ξτρεψε σε ήττα τον πυρήνα της δύναμης του έχθρου. "Ενα Βιβλίο που καλύπτει τὰ πάντα σε βάθος και περιέχει αὐτὰ που ἔγιναν και αὐτὰ που πρόκειται νὰ γίνουν. Ἡ ψευτιά δὲν μπορεί νὰ τοῦ ἐπιτεθεῖ, οὔτε ἀπὸ μπροστά οὔτε ἀπὸ τὰ νῶτα. Εἶναι τὸ φῶς τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ.∶ Χούτμπα Ἰλχαμίγια σελ. 59)

"Ἄς γίνει γνωστὸ ὅτι τὸ πιὸ ἔξοχο θαῦμα τοῦ Ἱεροῦ Κορανίου εἶναι ἐκείνη ἡ ἀπερίοριστη θάλασσα βαθιάς σοφίας—ἐκείνα τὰ θάσιμα γεγονότα, ἐκείνες οἱ λεωφόροι Κορανικῆς γνώσης τόσο πλούσιας σὲ φιλοσοφία, πὺ μποροῦμε νὰ παρουσιάσουμε ἔκδηλα σὲ ὅλα τὰ ἔθνη και τοὺς λαοὺς κάθε γλώσσας: εἶτε εἶναι Ἰνδοί, Πέρσες, Εὐρωπαῖοι, ἢ Ἀμερικανοί, σὲ ὅποια χώρα και ἂν ἀνήκουν. Τὸ Κορανικὸ θαῦμα εἶναι ἱκανὸ νὰ τοὺς ἀφίσει ἀνυπεράσπιστους, ἄφωνους και ἐντελῶς ἀφοπλισμένους. Οἱ ἔννοιες τοῦ Ἱεροῦ Κορανίου ἀποκαλύπτονται καθῶς ἡ ζήτηση δημιουργεῖται σύμφωνα μὲ τοὺς καιροὺς πὺ ἀλλάζουν και παραμένει φρουρὸς ὅπως οἱ καλὰ ὀπλισμένοι στρατιῶτες ἐναντία στὶς βολές ὑπαινιγμῶν και κακολογιῶν σὲ κάθε ἐποχῇ. Ἐὰν τὸ Κοράνιο εἶχε περιοριστεῖ σὲ ἔκταση ὅσον ἀφορᾷ αὐτὸ πὺ περιλαμβάνει θάσιμα γεγονότα και μυστηριώδεις πραγματικότητες, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε θεωρηθεῖ ὡς ἐκείνο τὸ τέλειο θαῦμα.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 3: Ἰζάλα-ε-Ἀουχάμ μέρος 1, σελ. 305)

Τὸ Ἱερὸ Κοράνιο εἶναι ἓνα θαῦμα ὅμοιο τοῦ ὁποίου δὲν ὑπῆρξε, οὔτε θὰ ὑπάρξει ποτέ. Οἱ εὐλογίες του και γενναιοδωρίες του εἶναι αἰώνιες. Παραμένει τόσο ἔκδηλο και ἀκτινοβόλο σὲ κάθε περίοδο, ὅπως ἦταν και κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Ἱεροῦ Προφήτη τοῦ Ἰσλάμ, εἰρήνη ἐπ' αὐτοῦ. Θὰ πρέπει, ἐπίσης, νὰ θυμούμαστε ὅτι ἡ ὀμιλία ἑνὸς ἀνθρώπου εἶναι ἀπολύτως ἀνάλογη μὲ τὴν ἀπεραντοσύνη τῆς ἀπόφασης, ἱκανότητας και ἀποφασιστικότητάς του. "Ὅσο πιὸ σημαντικὴ ἢ ἱκανότητα, ἢ ἀποφασιστικότητα και τὸ ἐνδιαφέρον του, τόσο πιὸ ἐξαιρετικὴ θὰ εἶναι ἡ ποιότητα τοῦ λόγου του. Τὸ ἴδιο στὴν περίπτωση τῶν ἀποκαλύψεων ἀπὸ τὸ Θεό. "Ὅσο πιὸ ὑψηλὴ εἶναι ἡ ἱκανότητα τοῦ δέκτη τῆς ἀποκάλυψης, τόσο πιὸ μεγαλειώδης θὰ εἶναι ἡ ποιότητα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἀναλογικὰ μὲ τὴν ἀπεραντοσύνη τῆς ἀπόφασης, ἱκανότητας και ἀποφασιστικότητάς του, ἡ ἀποκάλυψη πὺ παραχωρήθηκε σ' αὐτὸν ἦταν ὑψιστου εἶδους,

ὡς ἐκ τούτου κανείς δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ γεννηθεῖ πού νὰ εἶναι ἰσάξιος μ' αὐτὸν ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἄποψη.

(Μαλφοζάτ τόμ. 3, σελ. 57)

Ἐμεῖς λέμε τὴν ἀλήθεια καὶ δὲν μποροῦμε ποτὲ νὰ πάψουμε νὰ τὸ κάνουμε αὐτό: ἐὰν ὁ Ἱερὸς Προφήτης, εἰρήνη καὶ εὐλογίαίς τοῦ Θεοῦ ἐπ' αὐτοῦ, δὲν εἶχε ἀναδειχθεῖ, καὶ τὸ Ἱερὸ Κοράνιο δὲν εἶχε ἀποκαλυφθεῖ, τὰ ἔντονα χαρακτηριστικὰ τοῦ σποῦ μαρτύρησαν οἱ πρεσβύτεροι καὶ πνευματικοὶ ἡγέτες μας στὸ παρελθὸν καὶ τῶν ὁποίων εἴμαστε μάρτυρες ἀκόμα καὶ σήμερα, θὰ ἦταν πολὺ δύσκολο γιὰ μᾶς, βασιζόμενοι μόνο στὴ Βιβλικὴ ἄποψη, νὰ ἀναγνωρίσουμε τὸ Μωυσῆ καὶ τὸν Ἰησοῦ καὶ ἄλλους προηγούμενους προφήτες ὅτι ἀνήκουν σ' ἐκείνη τὴν εὐσεβῆ καὶ ἐνάρετη συνάθροιση ἀνθρώπων πού ὁ Θεὸς μὲ τὴ χάρη Του ἐπέλεξε νὰ ὀρισθοῦν ὡς προφῆτες. Πρέπει νὰ ἀναγνωρίσουμε αὐτὴ τὴν πνευματικὴ εὐνοια τοῦ Ἱεροῦ Κορανίου πού ἐκδηλώνει τὸ φῶς του σὲ κάθε ἐποχῇ, καὶ μετὰ μὲ τὴ βοήθεια αὐτοῦ τοῦ τέλειου φωτὸς μᾶς ἔπεισε γιὰ τὴν ἀλήθεια τῶν πρώτων προφητῶν. Καὶ αὐτὴ ἡ εὐνοια δὲν δείχνεται μόνο σ' ἐμᾶς, ἀλλὰ δείχνεται καὶ σ' ὄλους ἐκείνους τοὺς προφῆτες πού ἐμφανίσθηκαν ἀπὸ τὴν ἐποχῇ τοῦ Ἀδάμ μέχρι τὴν ἐποχῇ τοῦ Ἰησοῦ (ἡ εἰρήνη ἐπ' αὐτῶν) προγενέστεροι τῆς ἐμφάνισης τοῦ Ἱεροῦ Κορανίου.

(Ρουχάνι Καζαῖν τόμ. 1 ὑποσημείωση μέχρι σημείωση σελ. 290:
Μπραχίην-ε-Ἀχμαντίγια)

Τὸ λάθος εἶναι τῶν τυφλῶν, διαφορετικὰ ἐκείνο τὸ φῶς εἶναι τόσο ἔντονα λαμπερό, πού ἀστράφτει μὲ τὴν ἰσχύ ἐκατὸ ἥλιων.

Συμφορὰ στὴ ζωὴ τέτοιων ἐπάνω στὴ Γῆ,
Ποῦ εἶχαν πρόσβαση σ' αὐτὸ τὸ φῶς ἀλλὰ οἱ καρδιές τους
στάθηκαν τυφλές.

(Ρουχάνι Καζαῖν τόμ. 1, Μπραχίην-ε-Ἀχμαντίγια
μέρος 111 σελ. 274-275 ὑποσημειώσεις ἕως ὑποσημείωση 2)

Ἄκοῦστε, ὦ ἔσεῖς ἀγαπητοὶ σ' ἐμένα, ὅτι χωρὶς τὸ Κοράνιο,
ὁ Ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ φθάσει τὴν ἀλήθεια.
Αὐτὸ γεμίζει τὴν καρδιά μὲ φῶς,
ἐξαγνίζει τὴν καρδιά πολὺ θαθιά.

Πῶς μπορῶ νὰ τὰ καταφέρω νὰ ἐξυμνήσω τὴν ποιότητά του,
Ἰδού, παραχωρεῖ μίαν ἄλλη ζωὴ σ' αὐτὴ τῇ ζωῇ.
Κύττα! Λάμπει ὅπως ἓνας ἥλιος στὸ Ζενίθ του,
Πῶς μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ ποτὲ κανεὶς τὴ λαμπρότητά του.
Κάθε λέξη του εἶναι ἓνας ὠκεανὸς σοφίας,
Κάνει ἓναν νὰ πιεῖ ποτήρια γεμᾶτα ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Ἐκεῖνο μονάχα εἶναι τὸ μόνο φάρμακο γιὰ τὸν πόνο, τὸ μόνο
σημάδι ἀπὸ τὸ Θεὸ πού ὀδηγεῖ στὸ Θεό.
Ἐκεῖνο εἶναι ὁ μόνος ἥλιος καθοδήγησης πού θρήκαμε,
Ἐκεῖνο εἶναι τὸ μόνο πού ἔχουμε δεῖ ποτὲ νὰ αἰχμαλωτίζει
καρδιές. "Ὅ,τιδήποτε καὶ ἂν λένε αὐτοὶ πού τὸ ἀρνοῦνται.
Δὲν λένε τίποτε ἄλλο ἀπὸ καθαρὲς ἀνοησίες.

(Ρουχάνι Καζαὶν τόμ. 1, Μπραχίην-ε-Ἀχμαντίγια
μέρος 111, σελ. 269, ὑποσημειώσεις ἕως ὑποσημείωση 2)

Ἀπὸ ὅλα τὰ ἐξ ἀποκαλύψεως Βιβλία πού θρῖσκουμε σή-
μερα, μόνο τὸ Ἱερὸ Κοράνιο, τοῦ ὁποίου οἱ ἰσχυρισμοὶ ὅτι ἔχει
ἀποκαλυφθεῖ ἀπὸ τὸ Θεό, εἶναι τὸ μόνο πού ἔχει ἐδραιωθεῖ, θα-
σιζόμενο σὲ ἀναντίρρητα ἐπιχειρήματα. Ἡ ἀρχὴ πού ἔχει ἐξαγ-
γείλει ὅσον ἀφορᾷ τὴ σωτηρία, συμφωνεῖ ἀκριβῶς μὲ τὶς ὑπα-
γορεύσεις τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Τὰ δόγματα
πού ἐκφράζει εἶναι τόσο τέλεια καὶ καλὰ θεμελιωμένα, πού στη-
ρίζονται πλήρως ἀπὸ ἰσχυρὴ καὶ ἀναντίρρητη μαρτυρία. Οἱ προ-
σταγές του δὲν θασιζονται σὲ τίποτε ἄλλο παρὰ στὴν ἀλήθεια.
Τὰ διδάγματα του εἶναι ἐντελῶς ἀπαλλαγμένα ἀπὸ τὴ νοθεία
τῆς εἰδωλολατρείας, καινοτομίας καὶ λατρείας δημιουργήμα-
τος. Εἶναι ἓνα βιβλίο, στὸ ὁποῖο ὑπάρχει ἀπέραντο πάθος νὰ
ἐκδηλώσει τὴ Μοναδικότητα καὶ τὸ Μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ
τονίσει τὴν τελειότητα τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ Ἐνὸς καὶ Μο-
ναδικοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἓνα βιβλίο, πού ἔχει αὐτὴ τὴν ἐξαιρετικὴ
ιδιότητα, ὅτι εἶναι γεμᾶτο ἐξ ὀλοκλήρου καὶ μόνο μὲ διδασκα-
λίες τῆς Ἐνότητος τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν ἐπιτρέπει καμιὰ συμπε-
ριφορὰ λαθεμένη, ἢ ἀνεπαρκῆ, ἢ ἀτέλεια, ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη
κακολογία ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Δημιουργοῦ. Δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ
ἐπιβάλλει κάποιον δόγμα ἀναγκαστικά. Ἀντίθετα, προτάσσει κά-
θε τι πού ἐρμηνεύει μὲ τέτοια ἐπιχειρήματα καὶ λογικὴ, πού
ἐδραιώνει τὴν ἀλήθεια του. Ἀποδεικνύει τοὺς στόχους καὶ τὸ
περιεχόμενο του μὲ σημαντικὰ ἐπιχειρήματα καὶ ἀκλόνητες ἐν-
δείξεις. "Ἐχοντας παρουσιάσει σαφῆ ἐπιχειρήματα γιὰ νὰ ἐξη-
γήσει κάθε ἀρχὴ πού διακηρύσσει, ὀδηγεῖ τὸν ἀνθρώπο στὴ
σταθερὴ πίστιν καὶ τὴν ἀπόλυτη κατανόηση τῆς ἀλήθειας. Ἀπο-
μακρύνει, μὲ τὴ βοήθεια φωτεινῆς ἐξαγγελίας, ὅλα τὰ ἐλαττώ-
ματα, τοὺς ρύπους καὶ τὶς ἀνωμαλίες πού μολύνουν ἀνθρώ-
πινες πεποιθήσεις, πράξεις, λόγια καὶ ἔργα. Διδάσκει, ἐπίσης,

στον άνθρωπο όλες τις έθιμοτυπίες που είναι σημαντικές για να καλλιεργηθούν οι ανθρώπινες αξίες. Αντιμετωπίζει την πρόκληση κάθε διαφθοράς με όχι λιγώτερη δύναμη από αυτή που εκδηλώνεται από την ίδια τη διαφθορά που επικρατεί στον κόσμο σήμερα. Οί διδασκαλίες του είναι εύθεις, ισχυρές και καλά ισορροπημένες, σαν να ήταν ένας καθρέφτης άντανάκλασης της ίδιας της φύσης και ένα πιστό αντίγραφο του νόμου της φύσης. Είναι όπως ένας διαφωτιστικός ήλιος για τὸ ένδοτερο μάτι και άντιληπτική ικανότητα της καρδιάς.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 1: Μπραχίην-ε-Άχμαντίγια σελ. 81-82)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

Άπό όλες τις αρχές στις οποίες έχω πιστέψει ακράδαντα, υπάρχει μιὰ που έχει συγκεκριμένα αποκαλυφθεί σ' έμένα από τον "Ίδιο τὸ Θεό. Αὐτή ή αρχή είναι ότι πρέπει κανείς να απέχει από τὸ να δηλώνει ψευδείς στην οὐσία τέτοιες θρησκείες, που έχουν αποκαλυφθεί από τὸ Θεό μέσω των προφητῶν Του και που έχουν τὰ ακόλουθα χαρακτηριστικά. Αὐτές θρήκαν μεγάλη αποδοχή σε μερικές περιοχές του κόσμου' έχοντας επιζήσει όλες τις κατηγορίες, έχουν έδραιωθεί καλά και έχουν ριζώσει βαθιά. Έχοντας υποστεί τὴ δοκιμασία του χρόνου για πολὺν καιρό, έχουν αποκτήσει ένα μέτρο ήλικίας και έναν άέρα επιτεύματος. Σύμφωνα με αὐτή τὴν αρχή, τέτοιες θρησκείες είναι οὐσιαστικά αλήθειες και οί ιδρυτές τους ήταν σιγουρότατα αλήθινοι προφήτες του Θεοῦ.

(Ρουχάνι Καζαίν, τόμ. 12, σελ. 256, Τόχφα Καϊσάρια σελ. 4)

Αὐτή είναι ή πιὸ γοητευτική και ειρηνοφόρα αρχή που δίνει τὴ βάση για συμφιλίωση μεταξύ των έθνῶν και προωθεί καλύτερη ήθική συμπεριφορά. Αὐτή ή αρχή μᾶς διδάσκει να πιστεύουμε στην αλήθεια όλων των προφητῶν όπουδήποτε και να έχουν έμφανιστεί, στην Ίνδια, τὴν Περσία ή τὴν Κίνα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και για τὸς οποίους ὁ Θεός έχει γεμίσει τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων με δέος και βαθιά εκτίμηση και έγινε αίτιος να ριζώσουν γερά οί θρησκείες τους.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 12, σελ. 259, Τόχφα Καϊσάρια σελ. 7)

ΚΑΛΩΣΥΝΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ

Ἡ ἀρχὴ στὴν ὁποία πιστεύουμε εἶναι ὅτι ἔχουμε καλωσύνη στὴν καρδιά γιὰ ὀλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ἐάν κάποιος δεῖ τὸ σπίτι ἑνὸς Ἰνδουϊστῆ γείτονα νὰ καίγεται καὶ δὲν τρέξει νὰ βοηθήσει ὥστε νὰ σβήσει ἢ φωτιά, μὲ πολὺ εἰλικρίνεια δηλώνω ὅτι αὐτὸς δὲν ἀνήκει σ' ἐμένα. Ἐάν κάποιος ἀπὸ τοὺς ὁπαδούς μου, ἔχοντας δεῖ κάποιον νὰ ἀποπειρᾶται νὰ δολοφονήσει ἕνα Χριστιανό, δὲν προσπαθήσει νὰ τὸν σώσει, μὲ πολὺ εἰλικρίνεια δηλώνω ὅτι αὐτὸς δὲν ἀνήκει σ' ἐμᾶς.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 12, σελ. 28, Σιραζούμ Μουνήηρ σελ. 26)

Δηλώνω σὲ ὄλους τοὺς Μουσουλμάνους, Χριστιανούς, Ἰνδουϊστὲς καὶ Ἄριους, ὅτι ἐγὼ δὲν ἔχω κανέναν ἐχθρὸ στὸν κόσμο. Ἀγαπῶ τὸ ἀνθρώπινο γένος μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ ἔχει μιὰ εὐσπλαχνικὴ μητέρα γιὰ τὸ παιδί της, καὶ ἀκόμα περισσότερο. Εἶμαι ἐχθρὸς μόνο τῶν ψευδῶν δογμάτων ποὺ σκοτώνουν τὴν ἀλήθεια. Ἡ ἀνθρώπινη συμπόνια εἶναι τὸ καθήκον μου. Ἡ ἀρχὴ μου εἶναι νὰ παραμερίζω τὴν ψευτιά. Ἀπορρίπτω τὴν εἰδωλολατρεία, τὸ παράπτωμα, τὴν κακὴ συμπεριφορὰ, τὴν ἀδικία καὶ τὴν ἀνηθικότητα.

(Ρουχάνι Καζαίν, τόμ. 17: Ἄρμπατν μέρ. 1, σελ. 2)

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΧΜΑΝΤΙΓΙΑ

Δηλώνω μὲ πλήρη αὐτοπεποίθηση καὶ σταθερότητα ὅτι εἶμαι ἀληθὴς καὶ ὅτι μὲ τὴν Εὐλογία τοῦ Ἄλλάχ, θὰ ἀναδυθῶ νικητὴς σ' αὐτὸ τὸν ἀγώνα. Ἀπὸ ὅσο μπορῶ νὰ παρατηρήσω μὲ τὴ μακρὰ διορατικότητά μου, βλέπω ὀλόκληρο τὸν κόσμο τελικὰ καλυμμένο ἀπὸ τὸ προωθητικὸ βῆμα τῆς ἀλήθειας μου. Εἶναι κοντὰ ἡ ὥρα ποὺ θὰ κερδίσω μιὰ ἀντιλαλοῦσα νίκη. Αὐτὸ εἶναι ἔτσι, γιατί μιὰ ἄλλη φωνὴ μιλάει στηρίζοντας αὐτὰ ποὺ λέω ἐγὼ, καὶ ὑπάρχει ἕνα ἄλλο Χέρι ποὺ ἐνεργεῖ γιὰ νὰ δυναμώσει τὸ χέρι μου. Αὐτὸ δὲν γίνεται ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὸν κόσμο, ἀλλὰ ἐγὼ τὸ βλέπω. Μέσα μου πάλλεται μιὰ φωνὴ ἑνὸς ἐπουράνιου πνεύματος ποὺ ἐμποτίζει κάθε λέξη ποὺ λέω μὲ ζωὴ. Ὑπάρχει ἀναταραχὴ καὶ ἐξέγερση στὸν οὐρανὸ ποὺ ἔχει σχηματίσει, ἀπὸ μιὰ χούφτα σκόνη, μιὰ κούκλα, οἱ κινήσεις τῆς ὁποίας ρυθμίζονται ἀπὸ ψηλά. Ὅλοι ἐκεῖνοι στοὺς ὁποίους ἡ πόρτα τῆς μετάνοιας δὲν εἶναι ἀκόμα κλειστή, θὰ δοῦν σύντομα ὅτι δὲν ἐνεργῶ μόνο μὲ τὴ δική μου συγκατάθεση. Μπο-

ροῦν νὰ βλέπουν μὲ μάτια ποὺ ἀποτυχαίνουν νὰ ἀναγνωρίσουν τὸν ἄνθρωπο τῆς ἀλήθειας; Μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ζωντανὸς αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει γνώση αὐτοῦ τοῦ Οὐράνιου καλέσματος;

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 3, σελ. 403, Ἄζαλάχ Ἄουχάμ μέρος 11)

Νὰ εἴστε θέβαιοι ὅτι αὐτὸ εἶναι ἓνα δέντρο ποὺ φυτεύθηκε ἀπὸ τὸ Χέρι τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος δὲν θὰ ἐπιτρέψει ποτὲ νὰ πάει χαμένο. Δὲν θὰ ἱκανοποιηθεῖ μέχρι νὰ τὸ δεῖ νὸ φθάσει τὴν πληρότητά του. Θὰ φροντίσει ὥστε αὐτὸ νὰ εἶναι καλὰ ποτισμένο καὶ θὰ χτίσει ἓναν προστατευτικὸ φράχτη γύρω του. Ἔτσι, λοιπόν, ὁ Θεὸς θὰ εὐλογήσει τοὺς ὀπαδοὺς μου μὲ ἐκθαμβωτικὴ πρόοδο καὶ εὐδαιμονία. Ἔχεις ἀφίσει καμιὰ πέτρα ἀσήκωτη; Ἐὰν ἦταν ἔργο ἀνθρώπου, αὐτὸ τὸ δέντρο θὰ εἶχε κοπεῖ καὶ θὰ εἶχε πέσει ἐδῶ καὶ καιρὸ καὶ οὔτε ἶχνος του θὰ εἶχε παραμείνει.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 11 παρ. 46 Ἄνζάμ-ε-Ἀθάμ)

ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου μπορεῖ νὰ ἔχουν τὴν τάση νὰ νομίζουν ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ τελικὰ θὰ διαδοθεῖ στὸν κόσμο, ἢ μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ Βουδισμὸς ποὺ θὰ κυριαρχήσει στὸ τέλος. Ἄλλὰ σίγουρα κάνουν λάθος σ' αὐτὲς τὶς ὑποθέσεις. Θυμηθεῖτε ὅτι τίποτα δὲν συμβαίνει σ' αὐτὴ τῆ Γῆ παρὰ μόνον ἂν εἶναι αὐτὸ θέλημα τοῦ Οὐρανοῦ. Καὶ εἶναι ὁ Θεὸς τοῦ Οὐρανοῦ αὐτὸς ποὺ μοῦ ἀποκάλυψε ὅτι τελικὰ θὰ εἶναι ἡ θρησκεία τοῦ Ἰσλάμ ποὺ θὰ κατακτήσει τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 21, Μπραχίην-ε-Ἀχμαντίγια μέρος 5, σελ. 427)

Γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ Ἄδὰμ δὲν ὑπάρχει τώρα ἄλλος Ἄγγελιοφόρος καὶ μεσολαβητὴς ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Προφήτη Μωάμεθ, τὸν ἐκλεκτό, ὅς εἶναι μαζί του ἡ εἰρήνη καὶ οἱ εὐλογίες τοῦ Ἄλλάχ. Ἔτσι, θὰ πρέπει νὰ προσπαθήσετε νὰ καλλιεργήσετε τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη γι' αὐτὸν τὸν ὑπέροχο καὶ μεγαλειώδη προφήτη καὶ νὰ μὴ θάζετε κανέναν ἄλλον πάνω ἀπὸ αὐτὸν μὲ κανένα τρόπο, ὥστε νὰ μπορέσετε νὰ συμπεριληφθεῖτε στὸν Οὐρανὸ μεταξὺ ἐκείνων ποὺ ἔχουν ἐπιτύχει τὴ σωτηρία. Νὰ θυμᾶστε, ἡ σωτηρία δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἐπιτυγχάνεται μόνον μετὰ τὸ θάνατο. Πράγματι, ἡ ἀληθινὴ σωτηρία εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐκδηλώνει τὸ φῶς τῆς ἀκριβῶς σ' αὐτὸ τὸν κόσμο. Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ σώζεται; Αὐτὸς, θέβαιο, ποὺ πιστεύει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀλήθεια

καὶ ὅτι ὁ Ἱερὸς Προφήτης, ὅς εἶναι μαζί του ἡ εἰρήνη καὶ οἱ εὐλογίες τοῦ Ἰσλάχ, εἶναι ὁ μεσολαβητὴς ἀνάμεσα στὸ Θεὸ καὶ τὸ ἀνθρώπινο γένος. "Ἐτσι κι αὐτὸς ἐπίσης πιστεύει ὅτι κάτω ἀπὸ τὸ στερέωμα τοῦ Οὐρανοῦ δὲν ὑπάρχει κανένας προφήτης ἴσος μὲ αὐτὸν καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένα βιβλίον τοῦ ἐπιπέδου τοῦ Κορανίου. Καὶ γιὰ κανέναν ἄλλον δὲν ὄρισε ὁ Θεὸς ὅτι θὰ ζοῦσε γιὰ πάντα μὲ τὸ μῆνυμά του καὶ τὸ νόμο του, ἀλλὰ αὐτὸς ὁ εὐγενὴς προφήτης ζεῖ γιὰ πάντα.

(Κάστι Νούχ σελ. 13)

Ἀπὸ μιὰ μελέτη τῆς ζωῆς τοῦ Ἱεροῦ Προφήτη γίνεται φανερὸ σὲ κάθε ἀναγνώστη ὅτι ὁ Ἱερὸς Προφήτης τοῦ Ἰσλάμ δὲν εἶχε διχασμὸ στὸ χαρακτήρα του καὶ εἶχε ἓνα ἀγνὸ καὶ εὐγενὲς πνεῦμα. Ἦταν πάντα ἕτοιμος νὰ δώσει τὴ ζωὴ του γιὰ τὸ Θεό, δὲν στήριζε ἐλπίδες στοὺς ἀνθρώπους καὶ δὲν εἶχε κανένα φόβο ἀπὸ αὐτούς. Ἐναπόθεσε ὀλόκληρη τὴν ἐμπιστοσύνη του στὸν Ἰσλάχ. Ἐχοντας ὑποτάξει ἐντελῶς τὸν ἑαυτό του στὴ διάθεση καὶ ἐπιθυμία τοῦ Ἰσλάχ, δὲν νοιάστηκε γιὰ ποιὸν κινδύνους θὰ ἀντιμετώπιζε καὶ σὲ τί βασανιστήρια θὰ ὑποβαλλόταν στὰ χέρια τῶν εἰδωλολατρῶν σὰν ἀποτέλεσμα διακήρυξης στὸν κόσμον τοῦ μηνύματος τῆς Μοναδικότητος τοῦ Θεοῦ.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 1, Μπραχίην-ε-Ἀχμαντίγια σελ. 111)

Δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ πιὸ ὑπέροχο πρᾶγμα ποὺ συνέβη, τὸ ὅτι τὴν ἐποχὴ ποὺ ὄλα τὰ μεγάλῃ ἔθνη τοῦ κόσμου κατεῖχαν ἀφθονία οἰκονομικῶν, στρατιωτικῶν καὶ πνευματικῶν μέσων, ἓνα πάμφτωχο ὄρφανό, ποὺ ἦταν ἀδύναμο, ἀβοήθητο, ἀγράμματο καὶ χωρὶς περίθαλψη, ἔκανε τέτοιες λαμπρὲς διδασκαλίες ποῦ, μὲ τὰ πειστικὰ ἐπιχειρήματά του καὶ τὶς ἀδιαμφισβήτητες ἀποδείξεις του, κατέπληξε κάθε ἀντίπαλο; Αὐτὸ ξεσκέπασε, ἐπίσης, τὰ σφάλματα καὶ ἐλαττώματα τέτοιων σοφῶν, ποῦ μέσα στὴν ἔπαρσή τους περηφανεύονταν ὅτι ἦταν μεγάλοι φιλόσοφοι καὶ ἄνδρες σοφίας. Παρ' ὅλο ὅτι ἦταν φτωχὸς καὶ ἀβοήθητος, ἀναδείχθηκε σὲ μεγάλῃ δύναμη καὶ ἐκθρόνισε πολλοὺς ἰσχυροὺς βασιλιάδες καὶ στὴ θέση τους ἐγκατέστησε τοὺς φτωχοὺς. Ἐάν αὐτὸ δὲν ἦταν ἀπὸ τὸν Ἰσλάχ, τί ἄλλο ἦταν; Τὸ νὰ κατακτησε καὶ νὰ ξεπεράσει ὅλο τὸν κόσμον στὴ σοφία, στὴ γνώση καὶ στὴ δύναμη, μποροῦν ὄλα αὐτὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν χωρὶς τὴ βοήθεια τοῦ Ἰσλάχ;

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 1, Μπραχίην-ε-Ἀχμαντίγια)

Προσέξτε· πῶς ὁ Ἱερὸς Προφήτης τοῦ Ἰσλάμ παρέμεινε ἀποφασισμένος καὶ ἀκλόνητος στὴν ἀξίωσή του ὅτι ἦταν προφήτης ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὡς τὸ τέλος ἐν ὄψει χιλιάδων κινδύνων καὶ πληθῶν ἐχθρῶν καὶ ἀπειλητικῶν ἀντιπάλων. Γιὰ χρόνια ἀντεξε τέτοια δοκιμασία καὶ θάσασα, καθὼς αὐξάνονταν ἀπὸ μέρα σὲ μέρα, ἀρκετὰ γιὰ νὰ κάνουν κάποιον νὰ χάσει τὶς ἐλπίδες του γιὰ ἐπιτυχία. Εἶναι ἀσύλληπτο γιὰ ἕναν ἄνθρωπο μὲ ἀπώτερα παγκόσμια κίνητρα νὰ ἔχει δείξει τέτοια μακρόχρονη καὶ ἀκλόνητη ἀντοχή. Ὅχι μόνον αὐτό, ἀσκώντας τὴν ἀξίωσή του ὅτι εἶναι προφήτης, ἔχασε ἀκόμα καὶ τὴν ὑποστήριξη πού εἶχε πρὶν. Τὸ τίμημα πού εἶχε νὰ πληρώσει γι' αὐτὸ τὸ μόνον του ἀξίωμα, ἦταν νὰ ἀντιμετωπίσει ἑκατοντάδες χιλιάδες διαμάχες καὶ νὰ φέρει πληθὸς ἀπὸ συμφορὰς πάνω στὸ κεφάλι του. Ἐξορίστηκε ἀπὸ τὴν πατρίδα του, καταδιώχτηκε μὲ πρόθεση νὰ δολοφονηθεῖ, τὸ σπίτι του καὶ τὰ ὑπάρχοντά του καταστράφηκαν, πολλές ἀπώπειρες ἔγιναν ἐναντίον τῆς ζωῆς του. Ἐκεῖνοι πού ἤθελαν τὸ καλὸ του ἄρχισαν νὰ τρέφουν τὸ κακὸ γι' αὐτόν. Οἱ φίλοι μετατράπηκαν σὲ ἐχθρούς. Γιὰ μιὰ περίοδο πού φαινόταν σὰν αἰωνιότητα, αὐτὸς ἀψήφησε τέτοιες ἀντιξοότητες, περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς πού θὰ μπορούσε νὰ ὑποφέρει ἕνας ὑποκριτὴς καὶ ἀπατεώνας.

(Ρουχάνι Καζαίν τόμ. 1, Μπραχίην-ε-Ἀχμαντίγια σελ. 108)

Ὁ Δαβίδ, ὁ ὁποῖος νὰ ἔχει εἰρήνη, ἐπιβεβαίωσε τὴ σπουδαιότητα καὶ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἱεροῦ Προφήτη, ὅς εἶναι μαζὶ του ἡ εἰρήνη καὶ οἱ εὐλογίες τοῦ Ἀλλάχ, ὅταν εἶπε στὸν ψαλμὸ 44: 3-5:

Ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, ἐξεχύθη χάρις ἐν χεῖλεσί σου· διὰ τοῦτο εὐλόγησέ σε ὁ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα· περιζῶσαι τὴν ρομφαίαν σου ἐπὶ τὸν μηρόν σου, δυνατέ, τῇ ὥραιότητί σου καὶ τῷ κάλλει σου καὶ ἔντεινον καὶ κατευοδοῦ καὶ θασίλευε ἐνεκεν ἀληθείας καὶ πραότητος καὶ δικαιοσύνης, καὶ ὀδηγήσει σὲ θαυμαστῶς ἡ δεξιὰ σου.

Οἱ ἀπεριόριστες εὐλογίες Σου καὶ ἡ εἰρήνη ὅς εἶναι μὲ τὸ Μουσταφᾶ, Ὡ Θεέ,
Ἄληθινά, ἀπὸ αὐτόν ἐμεῖς παίρνουμε τὸ φῶς Σου.

Ἡ ψυχὴ μου εἶναι αἰώνια συνδεδεμένη μὲ τὴν ψυχὴ τοῦ Μωάμεθ.
Ἔκανα τὴν καρδιά μου νὰ πιεῖ πολὺ ἀπὸ τὴν ξεχειλισμένη
κούπα αὐτῆς τῆς ἀγάπης.

Ἐκεῖνον τὸν ἡγέτη μας, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἀκτινοβολεῖ ὄλο τὸ φῶς,
τὸν λένε Μωάμεθ.

Είναι αυτός που έχει σαγηνεύσει την καρδιά μου.

“Όλοι οί προφήτες είναι άγιοι, ό ένας καλύτερος από τον άλλο.
Ή από τό Θεό ψηλά αυτός είναι ή κορώνα όλων τών δημιουργιών.

Ήνώτερος από όλους τούς άρχικούς, λάμπει όπως ένα φεγγάρι
σε ύπεροχή.

Κάθε βλέμμα προσηλώνεται σ' αυτόν. Αυτός πράγματι είναι ή
πανσέληνος που φωτίζει τό σκοτάδι.

Ή εκείνοι πριν από αυτόν ύποχώρησαν στη μέση του δρόμου,
αυτός είναι ό μόνος που άτένισε με σιγουριά προς τό καταφύγιο
που προοριζόταν.

Είθε νά δώσω τή ζωή μου για χάρη του, αυτός μόνο είναι
ό τέλειος κυβερνήτης.

Ή εκείνος ό Πολυαγαπημένος άπέραντος στο διάστημα, εκείνος
ό Ήγαπημένος στους κόλπους τής καρδιάς μου.
Παρουσιάσθηκε σ' έμάς άπ' αυτόν (Μωάμεθ), μοναδικός είναι
αυτός στην καθοδήγηση.

Σήμερα αυτός είναι ό κυρίαρχος του πνευματικού Βασιλείου,
ή κορώνα όλων τών Ήγγελιοφόρων.

Τό νά πείς ότι αυτός είναι άγνός και άξιός έμπιστοσύνης είναι
ένας όφειλόμενος φόρος τιμής σ' αυτόν.

Τό θέαμά του είναι μακρόθωρο, ή καρδιά του πάντα κοντά
στο Θεό.

Κρατώντας τό δαυλό ψηλά, αυτός πράγματι είναι ή πηγή του
φωτός.

Ήταν αυτός που μάς άποκάλυψε τήν ένδότερη σοφία τής πίστης.
“Ενας λαμπρός μονάρχης, ένας γενναιόδωρος διανεμητής
θησαυρών.

Ζω και πεθαίνω για εκείνο τό φως, σ' Αυτόν μόνο άνήκω.
Αυτός μόνο είναι που έχει σημασία—και όχι έγώ, αυτή είναι
ή τελική έτυμηγορία.

Δέν θα μπορούσα νά θρω κανέναν καλύτερο από αυτόν,
σ' όλόκληρο τον κόσμο.

Σιγουρότητα, έχω άποσπάσει τήν καρδιά μου από τήν έπιρροή
των άλλων.

Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ ἀντικατοπτρίζεται στίς ἀρετές σου,
ἀγαπημένε μου.
Αὐτὸν ἔκανα δικό μου, ἔχοντας κάνει ἐσένα δικό μου.

Ἐχοντας ἀγγίξει τὴν οὐγία τοῦ ἐνδύματός σου, ὦ Θεέ,
διασώζεται κανεὶς ἀπὸ τὸ νὰ παγιδευθεῖ ἀπὸ τὰ θέληγτρα
τῶν ἄλλων.
Πραγματικά, σκύβω τὸ κεφάλι μου στὸ κατώφλι σου μόνο.

ὦ πολυαγαπημένε μου, ὀρκίζομαι στὴ Μοναδικότητά Σου,
Ἄπὸ τὴν ἀγάπη μου γιὰ Σένα ἔχω λησμονήσει τὸν ἑαυτὸ μου.

Μὰ τὸ Θεό, ὅλες οἱ ἄλλες εἰκόνες ἔχουν χαθεῖ ἀπὸ τὴν
καρδιά μου.
Ἄπὸ τότε πού ἔχω τὴ μορφή σου χαραγμένη ἐπάνω της.

Ὁφείλεται σ' ἐσένα τὸ ὅτι γίναμε οἱ καλύτεροι ἀπὸ
ὅλους τοὺς λαούς,
ὦ Προφήτη τοῦ Θεοῦ, πού εἶσαι ὁ καλύτερος ἀπὸ ὅλους
τοὺς προφήτες.
Καθὼς ἐσύ προχώρησες μπροστὰ ἀπὸ ὅλους τοὺς ὑπόλοιπους,
κι ἐμεῖς βαδίσαμε μπροστὰ.

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἀκόμα καὶ ὅλοι οἱ ἄγγελοι στοὺς
Οὐρανοὺς θὰ ἀκολουθήσουν τὴν παράκληση καὶ θὰ ἐνωθοῦν
μαζί σου καθὼς θὰ ψάλλω τὸ ἐγκώμιό Σου.

Δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν γιὰ μένα νὰ ἀποκτήσω αὐτὴ τὴ χάρη,
ἐὰν δὲν εἶχα ἀκολουθήσει τὰ θήματα τοῦ κυρίου καὶ καθοδηγη-
τῆ μου, τὴν περηφάνεια ὄλων τῶν προφητῶν, τὸν καλύτερο τοῦ
ἀνθρώπινου εἴδους, τὸν Μωάμεθ, τὸν ἐκλεκτό, εἰρήνη καὶ εὐλο-
γίες τοῦ Ἀλλάχ ἐπ' αὐτοῦ. Ὅ,τι ἔχω κατορθώσει, τὸ ἔχω κα-
τορθώσει ἀκολουθώντας αὐτόν, καὶ γνωρίζω ἀπὸ ἐξακριβωμένη
ἀξιόπιστη ἐμπειρία ὅτι κανένας ἀνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ φθά-
σει τὸ Θεό καὶ νὰ ἀποκτήσει βαθύτερη κατανόηση τῶν τρόπων
Του χωρὶς νὰ ἀκολουθήσει ἐκεῖνο τὸν Προφήτη, ὅς εἶναι ἡ εἰ-
ρήνη καὶ οἱ εὐλογίες τοῦ Ἀλλάχ ἐπ' αὐτοῦ. Τώρα ἐπιτρέψτε
μου νὰ κάνω γνωστό, ὅτι τὸ πρῶτο πρᾶγμα μὲ τὸ ὁποῖο ἀνταμεί-
θεστε, ἀφοῦ παραδώσετε τελείως τοὺς ἑαυτοὺς σας στίς ὁδη-
γίες καὶ τίς διδασκαλίες τοῦ Ἱεροῦ Προφήτη Μωάμεθ, εἶναι τὸ
ὅτι σᾶς δίνεται μιὰ καινούργια καρδιά πού ἔχει πάντα σωστὲς
κλίσεις, δηλαδὴ, μιὰ καρδιά πού ἔχει γίνε ψυχρὴ πρὸς τὴν
ἀγάπη αὐτοῦ τοῦ ὕλικου κόσμου, καὶ ἀντίθετα ἀρχίζει νὰ ποθεῖ
μιὰ αἰώνια οὐράνια ἀπόλαυση. Ἐχοντας φθάσει αὐτὴ τὴν ἐπι-
θυμία, αὐτὴ ἡ καρδιά εἶναι τώρα κατάλληλη νὰ δεχθεῖ ἐκεῖνη

τὴν τέλεια καὶ ἀγνότατη ἀγάπη—τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἐξ αἰτίας τῆς πλήρους ὑπακοῆς σ' αὐτόν, ὅλες αὐτὲς οἱ εὐλογίες κληροδοτοῦνται σ' ἐσᾶς σὰν πνευματικὴ τοῦ κληρονομιά.

(Χακηκατοὺλ Γουαχί σελ. 64)